



Kalender

13-04	<i>Gefeliciteerd</i> Ria van der Zalm
15-04	Marjolein Krijgsman
20-04	Hilde Waterham
22-04	Marjolein Kwekkeboom
28-04	Caroline Stehouwer
12-04 t/m 14-04	Kamp groepen 8
13-04 en 14-04	Bag2School
14-04	Paasviering
15-04 t/m 18-04	Goede vrijdag - Paasweekend, alle I.I. vrij
21-04	Skate Thursday
22-04	Koningsspelen
25-04 t/m 06-05	Meivakantie
10-05	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Eindtoets groep 8
23-05 en 24-05	Fotograaf
26-05 en 27-05	Hemelvaart, alle I.I. vrij
17-06	Sportdag groepen 7 en 8



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Yuzvi, Nolenn, Bram en Ronald. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Leerkrachten gezocht voor onderwijs aan Oekraïense kinderen

Na de Paasdagen wordt er op basisschool de Viermaster een klas gestart voor Oekraïense kinderen. De organisatie is nog op zoek naar leerkrachten gedurende twee ochtenden. Heeft u belangstelling en beschikt u over een onderwijsbevoegdheid? Kent u iemand in uw omgeving die interesse heeft in deze taak?

Stuurt u dan een e-mailbericht naar mw. Joke Rietveld, algemeen directeur SCOPS: joke.rietveld@scops.nl



Koningsspelen

We starten vrijdag 22 april om 8.30 uur met een heerlijk ontbijt van Jumbo. De rest van de ochtend zal feestelijk zijn met spel, dans en sport. Het zou erg leuk zijn als alle kinderen in oranje en/of rood-wit-blauw komen!

Hulp voor Oekraïne

Van 14 t/m 16 maart hebben we heel veel mooie, bruikbare spullen van u mogen ontvangen. Donderdag 17 maart hebben we deze spullen



verdeeld over dozen en zijn ze door een vrijwilliger opgehaald en naar een verzamelpunt

gebracht. We willen iedereen nogmaals ontzettend bedanken voor alle hulp!



Vragenlijst 'veiligheid'

In de week voor de meivakantie zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de jaarlijkse digitale vragenlijst over sociale en fysieke veiligheid invullen. De uitslag wordt, zodra bekend, met u gedeeld.

Nieuws van de OR

Nieuwe OR-leden

Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat de vele oproepen in de maandbrief voor nieuwe OR-leden, resultaat hebben gehad! Er is een aantal nieuwe aanmeldingen van enthousiaste ouders die mee willen helpen met het organiseren van de



diverse activiteiten. Hier zijn we erg blij mee want aan het einde van dit cursusjaar stoppen een aantal OR-leden. Dit jaar kunnen de nieuwe leden met de organisatie meekijken en -helpen zodat we ook volgend cursusjaar een voltallige ouderraad hebben.

Bag2School

Op woensdagavond 13 april is er weer een inzameling van Bag2School. Tussen 19:00 en 20:00 uur kunt u de kledingzakken op school inleveren. U kunt behalve kleding en schoenen ook lakens, dekens, knuffelbeesten, gordijnen en tassen inleveren. Per ingezamelde kilo ontvangen wij 0,30 cent. Van het totaalbedrag kunnen we weer leuke activiteiten organiseren!

Pasen

De Paasdagen staan weer voor de deur. De paasviering wordt in de eigen groep gevierd. Alle kinderen ontvangen namens de OR een paasattentie.

Fotograaf

De fotograaf staat gepland voor 23 en 24 mei. T.z.t. ontvangt u hier meer informatie over.

Nieuws van de PSG

Op de peutergroep zijn we begonnen met het thema 'We groeien en bloeien'.



We hebben een heuse bloemenwinkel met een echte kassa, de kinderen vinden het erg leuk om hier mee te spelen. De bloemen worden goed verkocht ;-)!

Ook hebben we diverse bloemen-spellen gemaakt en met elkaar bloemzaadjes geplant. Ondertussen leren we een liedje voor Moederdag, maar dat is natuurlijk nog een groot geheim!

Lief en leed

Manon, leerkracht groep 1-2, gaat ons helaas verlaten. Onderstaand een berichtje van Manon zelf. We gaan haar missen en wensen haar veel geluk.

Beste ouders,

Na een periode van afwezigheid heb ik besloten om afscheid te nemen van IKC Beatrix. Mijn dank en liefde gaat uit naar IKC Beatrix, de fijne collega's en naar wat het me heeft gebracht. Het is tijd om een andere weg in te slaan.

Ik heb me met veel liefde en plezier ingezet voor de kinderen die de afgelopen tien jaar aan mij werden toevertrouwd. Jullie kinderen zitten in mijn hart en ga ik natuurlijk enorm missen! De onbevangingheid, de stralende ogen, de gesprekjes, het plezier en de humor, de mooie verschillen en de prachtige groei waarvan ik dagelijks getuige was, het is me zo dierbaar en zal ik nooit vergeten. Ik wens jullie allen het allerbeste toe en hoop jullie nog eens tegen te komen.

*Alle goeds,
Manon*

Sportdag groepen 7 en 8

De groepen 7 en 8 zijn donderdagmiddag 16 juni (vanaf 12.00 uur) vrij i.v.m. de sportdag op 17 juni (van 8.30 uur tot 14.00 uur).

Gebedsgroep

Op maandag 11 april om 10.00 uur komt de gebedsgroep weer samen bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). Wees welkom! Omdat het bijna Pasen is, staan we stil bij het offer van de Heere Jezus aan het kruis voor ons. We bidden dat alle kinderen op onze school Hem mogen leren kennen als hun Redder. Hij is opgestaan!

Regel van de maand

We zeggen 'STOP' als iets niet goed gaat.

Bijbelrooster

Week 14

Ben jij hier de baas?

Marcus 10: 46/52, 11: 1-10 en 12: 1-12

De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als 'Zoon van David'-



een koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt Jezus een verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt om de opbrengst op de halen. Als de oppassers hem doden, zal de wijngaardenier zelf komen om het recht te herstellen.

Week 15

Ik geef je alles

Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25

Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van zijn leerlingen hem zal verraden, hij wordt gearresteerd in de hof van Getsmane. Na een verhoor bij de hogepriesters en bij Pilatus wordt Jezus ter dood veroordeeld en gekruisigd. Maar op de derde dag maakt God een nieuw begin: het graf is leeg. Jezus leeft!

Week 16

Hoor je mij?

1 Samuel 1, 2 en 3

Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst dat ze dronken is, maar God hoort haar gebed. Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later de stem van God. Zullen de mensen ook naar hem luisteren als hij Gods woorden doorvertelt?

Week 17

Land zoekt koning

1 Samuel 8: 1-22 en 9: 1-10: 1

Als Samuel oud geworden is, vragen de mensen in Israël zich af hoe het verder moet. De zoons van Samuel kunnen zijn taken niet overnemen. Daarom willen ze een koning., net als andere volkeren. 'Maar God is toch onze koning?' vraagt Samuel. Toch vertelt de Heer aan Samuel dat hij het volk zijn zin moet geven. Een tijdje later ontmoet Samuel een jonge man, Saul. Hij weet het meteen: Dit is de koning die God heeft uitgekozen.

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 11 mei 2022