



Kalender

21-12	Kerstviering
22-12	Skate Thursday
23-12 (vanaf 12.00 u) t/m 08-01	Kerstvakantie
16-01	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Gebedsgroep

Afsluiting 2022

Deze maandbrief is alweer de laatste van dit kalenderjaar. Het eerste gedeelte van 2022 was nog vrij onrustig met veel corona klachten. Er waren veel kinderen, ouders en leerkrachten ziek, waardoor er zelfs zo nu en dan een groep niet naar ons IKC kon. Gelukkig zijn er geen lockdowns meer geweest en ging het gedurende het jaar steeds beter. Toch merken we dat er momenteel veel zieke kinderen zijn, getroffen door een ander virus. We hopen dat ze snel opknappen. Helaas is het nog steeds zo dat, in verband met vervangingsproblematiek, we bij zieke leerkrachten niet altijd een vervanger kunnen garanderen. Dit kan ertoe leiden dat een groep thuis moet blijven. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen!

De afgelopen periode zijn we weer hard aan het werk geweest met onze 3 pijlers: rekenen, begrijpend lezen en sociaal emotionele ontwikkeling (Stop Stoer Doen). We streven ernaar om onze reken- en begrijpend leeslessen zo goed mogelijk te geven. Onze leerteams helpen de leerkrachten hiermee. Met de lessen van Stop Stoer Doen willen we kinderen helpen om hun sociale vaardigheden uit te breiden en te trainen. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan het leren door middel van bewegen. Niet altijd lessen invullen in een schrift, maar ook de lesstof eigen maken door daarbij te bewegen, zodat het hele lijf meedoet. Aan deze pijlers gaan we ook in 2023 verder werken.

We danken alle ouders die zich op één of andere manier extra hebben ingezet voor ons IKC: luizenpluizen, allerlei hand-en-spandiensten, de Ouderraadsleden, ouders die deelnemen in de gebedsgroep, MR leden, en alles wat nu vergeten wordt op te noemen. We hopen dat we in 2023 ook op uw hulp kunnen blijven rekenen. De laatste weken van dit kalenderjaar bereiden we ons voor op het Kerstfeest. We zien er naar uit om dit weer met de kinderen te vieren. Op vrijdag 23 december om 12.00 uur start voor iedereen de kerstvakantie. We wensen u alvast gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023 toe.

Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij de peutergroep: Jaïr en wensen hem en zijn ouders een fijne tijd op ons IKC toe.

Schoenendoosactie

We willen iedereen hartelijk danken die een mooi versierde en gevulde schoenendoos heeft aangeleverd. Er zullen veel kinderen in arme landen blij zijn met deze mooie dozen. Fijn om zo voor een ander iets te kunnen betekenen. Kijk op <https://schoenendoosactie.nl/> voor meer info.

Kerstviering in de groepen

Op woensdagavond 21 december vieren we met de leerlingen het Kerstfeest (in de eigen groep), het bijzondere feest van de geboorte van onze Redder Jezus Christus. Fijn om dat weer met de kinderen te vieren. De vieringen starten om 19.00 uur (deur open 18.45 uur) en zullen rond 19.45 uur afgelopen zijn. De leerlingen komen op de gebruikelijke manier naar binnen. U ontvangt t.z.t. meer informatie via SocialSchools.

Nieuws van de ouderraad

Bij onze Bag2School actie van november is 397 kilo kleding & textiel ingezameld! Dit heeft het bedrag van €119,10 opgeleverd. Een mooi extraatje dat ten goede zal komen aan de activiteiten die de Ouderraad voor de leerlingen van ons IKC

info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl



organiseert. Iedereen die heeft bijgedragen, hartelijk bedankt! U kunt ons natuurlijk ook steunen door de ouderbijdrage van €22,50 over te maken, als u dat nog niet hebt gedaan. Het rekeningnummer is NL34 RABO 0393 0199 69 (t.n.v. Ouderraad IKC Beatrixschool).

Bij het verschijnen van deze maandbrief is het Sinterklaasfeest weer gevierd in alle groepen. De OR hoopt dat alle kinderen hebben genoten van het schoen zetten, het bezoek van de Sint met zijn (leerling)pieten, en het maken van surprises & gedichten voor de bovenbouw. Met een bescheiden budget maken we er zo toch een gezellig feest van.

Intussen is de OR druk met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. Er is met zorg een (knutsel)boek voor iedere klas uitgezocht, dat zij bij de kerstviering op woensdag 21 december zullen ontvangen. Voor de ouders worden er tijdens deze avond warme dranken geschonken op het plein. Op de laatste lesdag voor de kerstvakantie krijgen alle kinderen nog iets lekkers. We kijken uit naar gezellige feestdagen!

Nieuws van de dagopvang

Hoor wie klopt daar kinderen...'

Afgelopen maand was Sinterklaas weer in het land, wat een feest! Ook wij van de dagopvang hebben dit gevierd. Zo werden er liedjes gezongen, geknutseld, hebben de kinderen kruidnoten gebakken en werd er geklommen en geklauterd tijdens pietengym. Hier hebben de kinderen ook een echte pietendiploma voor gekregen. Deze week beginnen wij met het thema 'O dennenboom.'

Ander nieuws: Helaas duurt het wat langer voordat ons baby/dreumesplein af is. Het hekwerk en het slot is helaas kapot gemaakt. Om herhaling te voorkomen is er een nieuwe camera geplaatst, welke ook zicht heeft op het baby/dreumesplein. Het hekwerk en het slot wordt binnenkort gemaakt en wanneer de afwerking ook veilig is

Ontwikkel jezelf, groei samen!

kunnen we eindelijk gebruik maken van het pleintje.

Nieuws van de Peutergroep

Afgelopen weken hebben we met elkaar een leuke sinterklaastijd gehad. De komende weken staan in het teken van het kerstfeest. We lezen onder de kerstboom het kerstverhaal uit de Bijbel voor aan de kinderen. Ook hebben we met elkaar een mooie kerststal geknutseld. We kijken uit naar de komende weken en het kerstfeest.



Nieuws van de opvang

De afgelopen periode stond in het teken van Sinterklaas. In de groep was er een mooie 'Sinthoek' ontstaan met een inpaktafel en een open haard. Iedere dag hebben we leuke dingen gedaan en gemaakt zoals het bakken van kruidnootjes, versieren van taai taai, Sint lichtjes gemaakt, rijmtikkertje, pepernoot sjoelen en nog veel meer. Ook heeft Sinterklaas op zijn verjaardag mooie cadeaus voor ons achtergelaten op de groep!



Lief en leed

Esther Koesveld (PSG) gaat ons helaas na de kerstvakantie verlaten voor een nieuwe uitdaging dichterbij huis. Wij wensen haar veel succes toe!

Corrie Tuinstra gaat vanaf januari, in verband met haar aanstaande pensionering (later in 2023) een stapje terug doen. Mirjam Bongers, momenteel

info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl



nog werkzaam aan Kindcentrum Prins Floris, zal Corrie in de groep gaan vervangen. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes bij ons IKC.

Ilse (leerkracht groep 1/2D) en haar man zijn de trotse ouders geworden van een dochter. Wij wensen hen veel geluk en gezondheid met elkaar toe.

Carolina (PSG) is weer terug van haar verlof. Wij wensen haar weer veel werkplezier toe.

Vakantieregeling 2023-2024

Hieronder treft u de vakantieregeling van het volgende cursusjaar:

Herfstvakantie	16-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie	25-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie	19-02-2024 t/m 25-02-2024
Paasweekeinde	29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie	29-04-2024 t/m 12-05-2024
2e Pinksterdag	20-05-2024
Zomervakantie	12-07-2024 (vrijdag) t/m 25-8-2024

Gebedsgroep

Vanwege omstandigheden kwam de gebedsgroep in november en december bijeen bij Janet Huybens (Jan van Scorelstraat 29). Wil je meebidden op maandag 16 januari? Mail dan even naar gebetsgroep@ikcbeatrix.nl voor de juiste locatie. In december stond kerst centraal, in januari bidden we speciaal voor de groepen 3 en 4. Gebedspunten kunnen doorgegeven worden via de mail of met een briefje in de gebedsdoos in de

hal. Iedereen is welkom bij de gebedsgroep van IKC Beatrix, of je nu een (stief)vader, (pleeg)moeder of grootouder bent. Kleine kinderen mogen gewoon meekomen! Je hoeft geen superchristen te zijn om samen te bidden voor grote en kleine noden. En als je hardop bidden lastig vind, mag je in stilte meebidden. "Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige" (Corrie ten Boom).

Timon zoekt pleegouders

Onderstaand bericht sturen wij namens Timon: Kunt u een warm en welkom thuis bieden? Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.

Er zijn toenemende zorgen over het tekort aan pleegouders en de kinderen die daardoor in de knel komen. Veel maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er mogelijk voor dat het aantal pleegouders terugloopt. Tegelijkertijd zorgen deze maatschappelijke ontwikkelingen er ook voor dat het aantal kinderen en jongeren dat een veilig thuis nodig heeft toeneemt. Mogen wij een beroep op u doen?

Pleegzorg kent vele vormen, zowel voltijd als deeltijd. Pleegkinderen zijn er ook van alle leeftijden. Samen kunnen we kijken welke vorm en wat voor kind of jongere in uw gezin zou passen. Pleegzorg kan gecombineerd worden met werk, het kan gecombineerd worden met kinderopvang, het kan gecombineerd worden met eigen kinderen, er bestaat pleegzorgverlof etc. Kortom, er is veel mogelijk. We kunnen u helpen om de mogelijkheden in uw gezin samen te onderzoeken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij u uit om naar onze informatieavond te komen. Hier vertellen wij veel over pleegzorg, maar is er ook



alle ruimte om uw vragen te stellen. Neem ook gerust uw oudere kinderen, familie, buren of vrienden mee. Zij vormen uw netwerk, en kunnen u steunen in uw beslissing.

*Datum: dinsdag 12 januari 2023
Plaats: Timon, Korte Parallelweg 1, Dordrecht
Tijd: 19.45 – 22.00 uur*

Wilt u voorafgaand aan de informatieavond al contact opnemen over pleegzorg? Bel ons dan op 06-15280349.

Regel van de maand

Wij houden met elkaar het IKC en de omgeving netjes.

Bijbelrooster

Week 48

Hoor je dat?

Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11

Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. Dat laat de profeet Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt aan mensen. Deze week horen we over de roeping van Jesaja en over zijn visioenen van een nieuwe koning en een vredestijd.

Week 49

Stel je voor

Lucas 1:1-56

De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een engel: hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind krijgen dat mensen terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt bezoek van een engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabet en zingt een lied over hoe God de wereld verandert.

Week 50

Nu wordt alles anders

Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a

Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabet, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan Zacharias weer praten en zingt hij een lied

Ontwikkel jezelf, groei samen!

over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we ook uit de profetie van Micha die vertelt dat ooit in Bethlehem een nieuwe koning geboren zal worden.

Week 51

Kijk omhoog

Lucas 2:1-20 en Matteüs 2:1-12

Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op bezoek mogen komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die een ster volgen en zo bij Jezus komen om hem te aanbidden.



De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 12 januari.