



### Kalender

06-02	<i>Gefeliciteerd</i> Margreet Matena
08-02	Administratiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
14-02	Gebedsgroep
21-02 t/m 25-02	Ouder- kindgesprekken (uitnodiging volgt)
24-02	Skate Thursday
25-02	's Middags vrij (vanaf 12.00 uur) i.v.m. voorjaarsvakantie
28-02 t/m 04-03	Vorjaarsvakantie
23-03	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
29-03	Verkeersexamen groep 7



### Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Levi, Sofie, Dex en wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

### Nieuws van de opvang

Na drie weken noodopvang mochten we na de kerstvakantie weer helemaal open, wat ontzettend fijn. We genieten er volop van dat alle kinderen weer mogen komen. We



maakten papieren sneeuwvlokken, een winter flipboek, sneeuwvlokken van wol en papieren bordjes. We aten sneeuwpoppen van banaan en maakten zelf sneeuw van scheerschuim en baking soda waarmee we sneeuwpoppen en



sneeuwballen maakten. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de voorjaarsvakantie, waar we heel veel zin in hebben!

### Nieuws van de PSG

We zijn aan het leren op welke plek in ons gezicht onze oren, ogen en neus zitten. En een arm, wat is dat en op welke plek van ons lichaam zit je arm....We doen reukspelletjes (wat ruik je, is dat appelmoes of pindakaas...?)

We hebben mee gedaan aan de voorleeswedstrijd en kregen een mooi boek van 'Vos gaat een stukje rijden'. Leerlingen van groep 8 zijn bij ons uit dit boek komen voorlezen. De kinderen hebben in hun pyjama genoten van dit voorleesfeest! Op dinsdag, woensdag en donderdag komt Linda bij ons stage lopen.

### Lief en leed

Deze maand gaat Esther (psg) genieten van haar zwangerschapsverlof. Nelleke zal haar in deze periode vervangen. We wensen Esther een fijn verlof toe.

### Nieuws van de ouderraad

#### Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vinden het belangrijk dat er naast het reguliere onderwijs aandacht is voor diverse leuke en educatieve activiteiten. Van de ouderbijdrage betalen we zaken, waarvoor vanuit het rijk geen specifieke vergoeding voor is. U kunt dan denken aan aankopen rondom de Sint- en kerstvieringen. Na onze mail met een betalingsherinnering voor de vrijwillige bijdrage, hebben we weer een aantal bijdrages mogen ontvangen. Daar zijn we erg blij mee en we willen iedereen die inmiddels betaald heeft dan ook hartelijk bedanken!

#### Pasen en koningsspelen

De voorbereidingen voor de Pasen en Koningsspelen zijn gestart en we hopen dat we de kinderen ook nu weer iets leuks kunnen bieden. Heeft u ideeën, vragen of tips, mailt u ons dan. Uw



reactie is altijd welkom en we streven er naar om een zo eerlijk en duidelijk mogelijk antwoord te geven.

#### *Nieuwe leden*

Wij zijn altijd op zoek naar hulpouders en nieuwe leden voor de Ouderraad!

Vindt u het leuk om ook actief te worden in de ouderraad? Of eerst een keer mee te vergaderen om te kijken of het wat is? Bent u een creatieve denker of doener? Een handige klusser? Heeft u een communicatieve achtergrond? Een financieel inzicht? Administratieve vaardigheden? Heeft u het enthousiasme om zich in te zetten om samen met andere ouders net dat verschil te maken voor die leuke basisschooltijd? Dan zijn wij opzoek naar u! Ons mailadres is [or@ikcbeatrix.nl](mailto:or@ikcbeatrix.nl).

#### **Op tijd starten**

Het komt regelmatig voor dat kinderen te laat komen. De lessen starten om 8.30 uur, het zou fijn zijn als kinderen om 8.25 uur binnen zijn.

#### **Skate Thursday**

Donderdag 24-02 is het weer Skate Thursday. Alle kinderen mogen op 'wieltjes' (skates, rolschaatsen, skateboard, space scooter etc.) naar ons IKC! In geval van Skates/rolschaatsen graag ook gewone schoenen meegeven.

#### **Gebedsgroep**

Laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort...' (1 Johannes 4:7) Op 14 februari is er gebedsgroep bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). Er mogen 4 personen komen. Wil je meebidden? Mail dan even naar [mariellenobel@hotmail.com](mailto:mariellenobel@hotmail.com).

#### **Regel van de maand**

Wij luisteren naar elkaar.

#### **Bijbelrooster**

Week 05

**Volg jij Jezus nog?**

Marcus 3: 7-3-

Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer mensen die hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft.

Week 06

**Zaai verhaal**

Marcus 4: 1-34

Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er verschillend mee omgaan.

Week 07

**Ik zie je wel**

Marcus 5: 1-43

Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van het water gaan, komt Jairus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen- zelfs de dood houdt hem niet tegen.

Week 08/09

**Je hebt genoeg**

Marcus 6: 6b-44

De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg!

*De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 3 maart 2022*