



### Kalender

20-02	Gesprekkenweek voor de groepen 2 t/m 7 (info volgt)
23-02	Skate Thursday
24-02 27-02 t/m 05-03	Om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie
16-03 28-03	Alvast voor in de agenda Studiedag (alle leerlingen vrij) Verkeersexamen groepen 7



### Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Hayden, Maeghan, Sofie, Emily, Rochelle en bij de peutergroep Naomi. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

### 8.25 Uur

Zoals u weet starten we dit cursusjaar om 8.25 uur met de lessen. We zien dat veel kinderen dan al binnen zijn, maar helaas nog niet iedereen. Hierbij wederom het verzoek aan u om uw kind(eren) op tijd te sturen/brengen. De deuren bij het kleuterplein gaan om 8.25 uur dicht.

### Sponsors bedankt!

Van 25 januari tot 4 februari waren de nationale voorleesdagen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsors. Namens het team van IKCBeatrix: BEDANKT!

### Nieuws van de ouderraad

Het motto van ons IKC is: 'ontwikkel jezelf, groei samen'. Daarbij vinden we het belangrijk dat alle kinderen op ons IKC de mogelijkheid hebben te leren én spelen. Inspanning & ontspanning mogen elkaar afwisselen, zo staat het in de informatiegids. De ouderraad wil daar graag aan bijdragen met leuke en leerzame activiteiten. In de coronatijd hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk sociale activiteiten zijn. En wat een gemis het is, als je niet samen feest kunt vieren.

Het komende halfjaar mogen de kinderen weer genieten van de paasviering, de koningsspelen, de meesters & juffen dag, het afscheid van groep 8... Dit kan natuurlijk niet zonder het benodigde budget. Helaas hebben dit jaar veel minder ouders dan voorheen de vrijwillige bijdrage van €22,50 betaald. We zitten nog niet op de helft van onze gebruikelijke begroting. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Maar bent u het gewoon vergeten, of heeft u de mogelijkheid een extra bijdrage over te maken? Steun dan de Ouderraad, zodat we er volgend cursusjaar ook weer een feest voor de kinderen van kunnen maken. (Rabobank IBAN: NL34 RABO 0393 0199 69 t.n.v. Ouderraad IKC Beatrix te Papendrecht) Alvast hartelijk bedankt!

### Nieuws van de peutergroep

"Kleine Walvis in de winter" is het thema waarmee we nu werken. We hebben geluisterd naar het verhaal van Boy en zijn vriend de Kleine Walvis. Ook hebben we liedjes gezongen over de winter en hebben we zelf een mooie walvis gemaakt.

### Skate Thursday

Donderdag 23 februari is het weer 'Skate Thursday'. Alle kinderen mogen op wietjes naar ons IKC komen (b.v. skates, rolschaatsen, skateboard, spacescooter, hoverboard etc.) Denkt u eraan dat uw kind gewone schoenen meeneemt bij skates/rolschaatsen.



**PAPENDRECHT**

Op zondag 12 februari is er weer een viering van de Kliederkerk. Deze keer is het thema: **De bruiloft te Kana**. In de Kliederkerk kun je op speelse manier kennismaken en omgaan met Bijbelverhalen. Kliederkerk kent steeds drie onderdelen: spelletjes, doe-dingen rond het Bijbelverhaal in alle zalen van onze kerk. een korte, laagdrempelige viering samen eten Al deze onderdelen staan in het teken van het thema. **We**



---

**gaan er een heus bruiloftsfeest van maken** met alles wat erbij hoort aan taart, cadeaus etc.! Iedereen is van harte welkom

Wanneer: zondag 12 februari 2023

Tijd: 14.00-16.00 uur (**let op: deze keer beginnen wij eerder!**)

Wie: 4 – 99 jaar

Waar: in de Morgensterkerk, Muilwijkstraat 1

Aanmelden: [kliederkerk@pknpapendrecht.nl](mailto:kliederkerk@pknpapendrecht.nl)

### Onderzoek gemeente

*Onderstaand bericht sturen wij namens academie sociaaldomein:*

In opdracht van de gemeente voeren we een onafhankelijk cliënt ervaringsonderzoek uit om de kwaliteit van jeugdzorg binnen de regio Zuid-Holland-Zuid te verbeteren. Hiervoor verzamelen wij zoveel mogelijk ervaringen en verhalen van ouders/verzorgers die gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp. In bijgaande een flyer, met hierop een link/QR code, kunt u meedoen aan dit onderzoek.

### Regel van de maand

Wij luisteren naar elkaar.

### Gebedsgroep

Op 6 februari kwam de gebedsgroep van ons IKC bijeen om te bidden voor alles rondom ons IKC, maar speciaal voor de groepen 5 & 6. De kinderen van deze klassen hebben allemaal een kaartje ontvangen. Meer weten? Mail naar [gebedsgroep@ikcbeatrix.nl](mailto:gebedsgroep@ikcbeatrix.nl). De volgende bijeenkomst is op maandag 13 maart, bij Mandy Sterrenburg (Jan Luykenstraat 37). Iedereen is van harte welkom. Dit keer is het thema 'kinderen van gescheiden ouders'. We willen alle kinderen die het hier mee te maken hebben, omringen met liefde & gebed. "Met jou in mijn hart, ben ik nooit alleen".

### Bijbelrooster

Week 5

**Gebourt er al wat?**

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Johannes 4:46-54 en 5:1-23

Een hoveling uit Kafarnaüm vraagt Jezus om hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan: zijn kind is genezen. Bij het bad van Betzata zit een man al achtendertig jaar te wachten tot er iets gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan staan en naar huis kan gaan.

Week 6

**Wie lost dit op?**

*Johannes 6:1-35*

Vijfduizend mensen krijgen te eten van vijf broden en twee vissen. Als het avond wordt, komen de leerlingen van Jezus in een storm op het meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. De volgende dag zoeken mensen Jezus weer op aan de overkant van het meer.

Week 7

**Wat zegt God?**

*Johannes 7:1-17 en 8:1-20*

Hoewel het in Jeruzalem gevaarlijk voor hem is, gaat Jezus toch naar de tempel. Als hij staat te vertellen vragen mensen zich af wat ze ervan moeten denken, zouden de leiders het nu met Jezus eens zijn, dat hij zo vrijuit kan spreken? De volgende dag wordt een vrouw bij Jezus gebracht die betrappt is op overspel. Jezus zegt dat wie zonder zonde is de eerste steen moet werpen.

Week 8/9

**Kijk dan!**

*Johannes 9, 10:1-10 en 11:1-44*

Jezus geneest een blinde man. Hij is natuurlijk blij, maar de mensen eromheen kunnen het nauwelijks geloven. Ze vragen zich af of hij wel echt die blinde man is en of hij dan nu genezen is. Later vertelt Jezus dat hij de deur naar de schaapskooi is. Ook horen we over lazarus, die ziek is en uiteindelijk sterft. Na vier dagen roept Jezus hem tevoorschijn uit het graf. Zo worden we aan het begin van de veertigdagentijd al op het spoor gezet van het wonder van Pasen.

*De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 8 maart*