



## Kalender

03-06 25-06	<i>Gefeliciteerd:</i> Ida de Pagter Greet van der Leij
06-06	Inloop spreekuur School Maatschappelijk Werker
06-06	Skate Thursday
10-06 t/m 14-06	Pinkstervakantie
02-07	Administratiemiddag, alle leerlingen zijn om 12.00 u. vrij



## Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand Daniël (PSG), Febe (PSG), William (PSG), Emily (PSG) Ayra (PSG), Job Heijkoop (1C), Mason Smouter (1C), Fedde Frank (1B), Teije van Wingerden (1D), Enola Florij (1C), en wensen hen en hun ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons IKC.

## Groepsindeling 2019-2020

Eind week 27 worden de groepsindelingen voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt, u ontvangt deze via SocialSchools. In de laatste week van dit schooljaar maken de leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht(en).

## Skate Thursday

Aanstaande donderdag 6-6 is het weer Skate Thursday. De kinderen mogen 'op wiertjes' naar school komen (b.v. skates, rolschaatsen, skateboard, space scooter, hoverboard etc.). Ze mogen hier in de ochtendpauze mee spelen (niet in de middagpauze). In het geval van skates/rolschaatsen dienen ook gewone schoenen te worden meegenomen.

## Nieuws van de ouderraad

-De schoolfoto's zijn inmiddels geweest en we kijken nu uit naar de mooie foto's.

-Als ouderraad hebben we toch besloten om een zomerfeest te organiseren. Het zal er misschien iets anders uit zien dan anders, maar voor de kinderen wordt het in ieder geval een echt feest! Dit zal zijn op vrijdagochtend 5 juli.

-Verder zijn we al weer druk bezig met activiteiten voor het volgende schooljaar. Heeft u nog ideeën of suggesties dan kunt u ons altijd mailen op [or@ikcbeatrix.nl](mailto:or@ikcbeatrix.nl)

## Nieuws van het Koningskind

Wat was dat een feest vorige week voor de peuters! We zijn met z'n allen op schoolreis geweest naar kinderboerderij de Papenhoeve. We zijn gaan ontdekken welke dieren er daar wonen maar ook wat de boer allemaal voor werkzaamheden doet. Toch was stiekem de speeltuin het allerleukste. Op de



kinderboerderij mochten we een egel bekijken en zelfs aaien, dat was een apart gevoel! Ook zagen we Alpaca's, varkens, pony's en konijnen.

Op de groep hebben we diverse activiteiten rondom het thema 'op de boerderij'. Zo

hebben we een vijver met eendjes, een stal met hokjes voor de kip, konijn en de geit en een heus modderbad voor de varkens gemaakt. De tractor staat gewoon in de klas en de kinderen mogen we daar binnen op rijden! We zijn met elkaar op de foto geweest, we zijn heel benieuwd naar het resultaat.



## Nieuws van de opvang



Donderdag 16 juni kwam de sport en spelbus op het Desveld. Het was mooi weer dus voor de kinderen van de opvang een heerlijke middag om eens te kijken wat voor leuke dingen de bus bij zich had. De kinderen hebben zich prima vermaakt met een potje hockey, ouderwets diabolo-en, voetballen,

skippyballen, springtouwen en nog veel meer. We hebben een fijne sportieve middag gehad.

De afgelopen weken hebben we in het thema dieren gewerkt. Zo hebben we het dierengeluidenspel gedaan, leeuwensnacks gegeten, slangen van eierdozen gemaakt, dieren getekend van cijfers en nog veel meer.





Scan me

Ons volgende thema is alweer in aantocht. We gaan ons verdiepen in de wereld van muziek.

### Jong Papendrecht DOET mee

Van 16 mei tot 19 juni organiseert de gemeente Papendrecht Jong Papendrecht DOET mee! Dan kunnen leerlingen van groepen 6, 7 en 8 de handen uit de mouwen steken en iets betekenen voor een ander. Een van de onderdelen is 'weg met die troep', een uitwerking van het idee van één van onze leerlingen uit groep 6/7. Deze leerling participeerde vorig jaar over hoe kinderen op een prettige manier kunnen opgroeien in Papendrecht.

Op donderdag 23 mei kwam namens 'Jong Papendrecht DOET mee' een groep vrijwilligers om samen met groep 6/7 de handen uit de mouwen te steken. De betreffende leerling mocht een interview op camera geven en daarna samen met de klasgenoten ZAPpen. De omgeving rond ons IKC is weer even schoon! Voor meer info: [www.papendrecht.nl/jpdm](http://www.papendrecht.nl/jpdm)

### Buurtgezinnen.nl in Papendrecht

In ieder gezin zit het wel eens tegen. Soms duurt zo'n periode te lang en stapelen problemen zich op. Voor die gezinnen is er een initiatief gestart in de gemeente Papendrecht: [Buurtgezinnen.nl](http://Buurtgezinnen.nl).

[Buurtgezinnen.nl](http://Buurtgezinnen.nl) zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen in het gezin. Bijvoorbeeld door te helpen met het halen of brengen van een kind naar de zwem- of sportles of door het kind een vast dagdeel per week op te vangen.

[Buurtgezinnen.nl](http://Buurtgezinnen.nl) wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder de gezinsproblemen. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken?

We selecteren onze steungezinnen zorgvuldig en u mag zelf meedenken over het soort gezin dat bij u past. Ik kan ook eerst vrijblijvend op gesprek komen. Kijk op [www.buurtgezinnen.nl](http://www.buurtgezinnen.nl) voor meer informatie. Kunt u geen steungezin worden maar draagt u ons wel een warm hart toe?

Delen en liken van onze facebook pagina [buurtgezinnen.nl](http://buurtgezinnen.nl) in Papendrecht helpt, zo vinden we met elkaar meer gezinnen! Coördinator van Buurtgezinnen Papendrecht is Judith Lorier; contact via email [Judith@buurtgezinnen](mailto:Judith@buurtgezinnen) of via telefoonnummer; 06-57642718.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

### Regel van de maand

Op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.



### Bijbelrooster/ouderbrief

11/6 t/m 19/7

De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab. Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen doet.

Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

De volgende maandbrief verschijnt op:  
2 juli.