



Kalender

03-06	<i>Gefeliciteerd:</i> Ida de Pagter
08-06	Thomas Rietveld
25-06	Greet van der Leij
14 t/m 16-06	(mini)Kamp groepen 8
12 en 13-07	Musical groepen 8
Week 27	Groepsindelingen
15-07	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Skate Thursday
16-07 (vrijdag)	Zomervakantie
t/m 27-08	
27-08	Startgesprekken
30-08	Startgesprekken

Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Daan, Nadia, Eric en Eva en bij de peuterspeelgroep Hanna, Anna en Ilvy. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Uitslag vragenlijst veiligheid

Half mei hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een digitale vragenlijst over sociale en fysieke veiligheid ingevuld. De vragen worden beoordeeld met cijfers tussen de 1 en 4. Hoe hoger de score, hoe beter. De vragenlijst wordt door de leerlingen gewaardeerd op gemiddeld een 3,6 (dat betekent 'GOED').

De kinderen mochten ons IKC ook op een tweetal onderdelen een rapportcijfer geven. Hieronder het resultaat:

- Ik voel me veilig op het IKC, ik geef het IKC voor veiligheid het cijfer: 8,5
- Ik heb het naar mijn zin op het IKC, ik geef het IKC het cijfer: 8,0

We zijn uiteraard trots op dit resultaat. Ons streven is om dit zo met elkaar waar te kunnen blijven maken.

Groepsindelingen

Eind week 27 worden de groepsindelingen voor het nieuwe cursusjaar bekend gemaakt. U ontvangt deze via Social Schools. In de laatste week van dit cursusjaar maken de leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht(en).

Lief en leed

Marieke (leidster PSG) is met zwangerschapsverlof. Joëlle zal haar vervangen. We wensen haar een fijn verlof toe.

Priscella gaat ons helaas verlaten m.i.v. het nieuwe cursusjaar. Ze gaat naar een 'collegaschool' binnen de vereniging, we wensen haar daar veel succes toe.

Nieuws van de peutergroep

'De mooiste vis van de zee' is het thema waarmee we nu werken. We hebben gezongen van het visje in het water en zelf prachtige linten gemaakt, waarmee we konden dansen. Verder kijken we welke vis in welke kom moet. Als ze



allemaal in de goede kom zitten gaan we kijken hoeveel vissen er in elke kom zitten.



Nieuws van de opvang

Ein-de-lijk, de opvang is weer volledig open! Wat hebben we hier ontzettend lang met elkaar op moeten wachten. En wat zijn we blij dat we iedereen weer mogen ontvangen in groepen. We hebben de eerste



week uitgepakt met lekkere dingen. Zo hebben we heerlijke fruitwafels op en hebben we zelf wraps gemaakt.

Hoe leuk was het om in de meivakantie weer lekker uit te pakken met toffe activiteiten. We gingen op 'natuur

avontuur'.... we hebben gieters geknutseld van melkkannen, zelf tomatensoep en lekkere insectenhapjes gemaakt van fruit, een speurtocht gedaan, bloemen gezaaid, potjes geschilderd en pantypoppjes gemaakt met thinkers. Kortom, het waren 2 heerlijke weken.





Inmiddels zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de zomervakantie maar daarover later meer.

Deze week gaan we met dit heerlijke weer aan de slag met het thema 'op en om het water'. Wij hebben er zin in!

Gebedsgroep

Op 7 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn er weer 2 personen welkom om te komen bidden bij Mariëlle Nobel, Vincent van Goghlaan 65. Geef even een seintje als je wilt komen via mariellenobel@hotmail.com of 0622187881.

Regel van de maand

Op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.

Bijbelrooster

Week 22

Wie wijst jou de weg?

Handelingen 5: 27-42, 8:26-40 en 9:1-31

De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ethiopië leest in de bijbel, maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de weg.

Week 23

Wie had dat gedacht?

Handelingen 9:32-43 en 12:1-19

Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd door een engel.

Week 24

Een bijzonder verhaal

Handelingen 13:1-49 en 16:11-18

Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen.

Week 25

Niet stil te krijgen

Handelingen 16:19-40 en 19:13-20

De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de deuren van de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus.

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 1 september