



Scan me

Kalender

09-03	<i>Gefeliciteerd:</i> Ruth Visser, Patricia de Vreede en Arjan Herwig
11-03	Monique Scheermeijer
12-03	Kelly Verduin
15-03	Willy Koppenol
21-03	Annemiek Jongkind
13-03	Biddag
	<i>Alvast voor in de agenda:</i>
04-04	Theoretisch verkeersexamen groep 7
03-04 t/m 05-04	Kamp groep 8
12-04	Koningsspelen tot 12.00 uur (alle leerlingen 's middags vrij)
17-04 en 18-04	Inzelmomenten Bag2School
18-04	Paasviering
18-04	Inloopspreekuur SMW 8.30 uur tot 10.00 uur

Website

Zoals u weet staat onze nieuwe website online. Naast onze website en Facebook zijn we nu ook te vinden op Twitter en Instagram..



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand Nova Beenen (1A), Jayden Devilee, (1B), Cheyenne Devilee (1B), Nila Ebbers (1A), Habremariam Andeberhan (2C), Fana Andeberhan (3B), Fanueal Andeberhan (4A), Feruz Andeberhan (5C) en wensen hen en hun ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons IKC.

Social Schools absentiemeldingen

Ziek- en overige absentiemeldingen kunnen via Social schools worden gedaan. Het gebeurt regelmatig dat ouders voor de zekerheid nabellen, dit is niet nodig. Mocht er toch een melding niet doorkomen dan zal de leerkracht zelf contact opnemen.

Nieuws van de ouderraad

De nationale voorleesochtend op 24 januari was weer

een groot succes. Er waren veel verschillende voorlezers op ons IKC, die allemaal hebben voorgelezen en over hun bijzondere beroep hebben verteld. De kinderen hebben volop genoten. Bedankt voor uw inzet!

Woensdagavond 17 april tussen 19.00 uur en 20.00 uur en donderdagochtend 18 april voor 9.00 uur houden we weer een Bag-2-school actie. U kunt vast beginnen met verzamelen van oude kleding en schoenen.

Nieuws van de opvang

De afgelopen weken hebben we in het thema winter gewerkt, we hebben lekker gekookt, gebakken en geknutseld. Daarnaast zijn er op veel manieren sneeuwpoppen gemaakt, ook van wc-papier (zie foto).



Rond Valentijnsdag werkten we in het thema liefde! We hebben lieve knutselwerkjes gemaakt en lekker gebakken

De voorjaarsvakantie is weer achter de rug met veel leuke activiteiten. We zijn de week goed gestart met een bezoekje aan de



dierentuin waar we een leerzame les kregen over dierenpoep. We hebben genoten van veel leuke en soms ook grappige dieren en hebben daarnaast lekker gespeeld in de speeltuin. De rest van de week hebben we iedere dag wel iets lekkers gemaakt en gegeten, zoals



spaghetti, wraps en een broodje hamburger. Gelukkig mocht er iedere keer gekozen worden wat de kinderen er wel en niet bij wilden aan ingrediënten. Daarnaast hebben we geknutseld, spelletjes gedaan





en natuurlijk veel buiten gespeeld. Want wat was het heerlijk met het prachtige lente weer! Halverwege maart gaat Esther met zwangerschapsverlof, na de zomervakantie start zij dan weer op de groep, momenteel zijn we op zoek naar goede vervanging voor Esther.

Nieuws van PSG het Koningskind

De afgelopen tijd hebben we gewerkt over het thema 'winter'. En wat hadden een we geluk want we konden zelfs buiten in de sneeuw spelen.



We hebben liedjes gezongen over de winter en boekjes gelezen van Nijntje, Bobbi, Boer Boris, Kikker, grote beer en kleine beer en over het kind van de Gruffalo. Wat een spannend verhaal was dat. Het kind van de Gruffalo gaat ondanks de waarschuwing van zijn vader toch op zoek naar de grote gevaarlijke muis. Hij komt allemaal dieren tegen zoals de vos, de slang en de uil. En uiteindelijk de (grote gevaarlijke) muis.

Gelukkig hadden wij allemaal heel goed door dat die grote muis helemaal niet gevaarlijk was maar dat het maar de schaduw was van een klein muisje in de schaduw van



de maan. In de gang hadden we onze eigen ijsbaan. Eerst warm aangekleed met mutsen, sjaals en handschoenen en... schaatsen maar ...

En we hebben geknutseld. Mutsen en sjaals hebben we geknipt en geplakt. Pinguïns op ijsshotsen. Sneeuwpoppen en sneeuwvlokken gemaakt van watjes.

We hebben onze motoriek geoefend door een sneeuwpop te maken van plastic flesjes en watjes. Wat een kunst om de watjes in het flesje te krijgen. Maar wat kunnen wij dat goed! Ook hebben we voor de vogeltjes gezorgd door vogeltaartjes te maken. Erg interessant om eerst te helpen om de olie te smelten en dan het vogelvoer er

door heen te roeren. Ook weer een goede oefening voor onze motoriek want om vervolgens alles netjes in de taartvormpjes te krijgen was soms nog wel een beetje lastig. Maar wat waren we trots toen we onze taartjes voor de vogels mee naar huis konden geven. 14 februari was het Valentijnsdag en hebben we de ouders verrast met een mooie fotokaart. Die kaarten hebben we allemaal zelf gepost. Wat een verrassing voor de papa's en mama's! Inmiddels hebben we al heerlijk voorjaarsweer (gehad) dus gaan we aan het werk over het thema lente. Komen jullie kijken in onze bloemenwinkel?!

Moestuin, vrijwilliger gezocht!

Twee jaar geleden zijn wij gestart met een moestuin aan de zijde Jacob Catslaan van ons IKC. De moestuin wordt bijgehouden door René van Son (stichting Moestuin Papendrecht), René gaat binnenkort verhuizen en zoekt vervanging voor het onderhouden van de moestuin. Heeft u affiniteit met tuinieren/moestuinen en vindt u het leuk om iedere donderdag van 13.30 uur tot 14.30 uur samen met ca 6-8 leerlingen van groep 6A de moestuin bij te houden dan kunt u een mail sturen naar info@ikcbeatrix.nl.

Vakantie 2019/2020

21-10 t/m 25-10 Herfstvakantie
23-12 t/m 03-01 Kerstvakantie
24-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie
10-04 t/m 13-04 Goede vrijdag/Pasen
27-04 t/m 08-05 Meivakantie
21-05 t/m 22-05 Hemelvaart
01-06 Pinksteren
20-07 t/m 28-08 Zomervakantie

De studiedagen en andere vrije momenten worden nog met u gecommuniceerd.

Lief en leed

Ilse Tanamal en Anneloes Lodder zijn in blijde verwachting. Esther Koesveld gaat per 19 maart en Anneleen Heijkoop per 15 april met zwangerschapsverlof. We wensen hen een hele fijne zwangerschap/verlof toe.

Kliederkerk

Kom je ook op zondag 10 maart om 16:00 uur naar de Kliederkerk in de Morgenster?! Kinderen in de leeftijd van de basisschool kunnen met hun (groot)ouders



Scan me

langs spelletjes en opdrachten gaan. Dit keer rondom het bijbelverhaal 'Storm op het meer'. Daarna is er een korte viering en eten we wat met elkaar. Om 18:00 uur is het afgelopen. Iedereen is welkom, geef je op:

kliederkerk@pknpapendrecht.nl

Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!

U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen die (emotioneel) worden verwaarloosd of die geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die door omstandigheden thuis worden geconfronteerd met problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor deze groep kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar brengt de regio Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders. Gastouders van wie we niet meer verwachten dan dat ze onze kinderen aandacht, structuur en liefde geven.

Belangrijk om te weten:

- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar oud
- vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor de volledige periode uitgenodigd worden
- ook alleenstaanden kunnen een kind uitnodigen
- het kind is verzekerd tegen dokters- en ziekenhuiskosten
- het kind mag binnen Nederland mee op vakantie met de vakantieouders
- tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begeleiding voor vakantieouders vanuit de organisatie
- het is erg leuk om te doen. Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het nodig heeft? Kijk dan op onze website: europakinderhulp.nl en vraag een informatiepakket aan. U kunt ook een mail sturen naar zuidholland@europakinderhulp.nl, dan neemt een vrijwilliger en ervaren vakantieouder contact met u op.

Regel van de maand

Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de school en de ander.



Bijbelrooster

Week 10 (4-3 / 8-3)

Ik ben er voor jou

Johannes 10:11-15 en 15:1-17

Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God.

Week 11 (11-3 / 15-3)

Als je bang bent

Johannes 10:22-39 en 11:1-44

In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk! Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.

Week 12 (18-3 / 22-3)

Help, help, hoera!

Johannes 11:45-47 en 12:1-19

Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus' optreden.

Week 13 (25-3 / 29-3)

Moet het echt?

Johannes 12:20-36 en 13:1-30

Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.