



Scan me

Kalender

09-03	<i>Gefeliciteerd:</i> Arjan Herwig, Ruth Visser, Patricia de Vreede
11-03	Monique Scheermerijer
12-03	Kelly Verduin
15-03	Willy Koppenol
21-03	Annemiek Jongkind
11-03	Biddag
16-03	Spreekuur maatschappelijk werker (14.00 – 15.00)
02-04	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Verkeersexamen groepen 7
7-04 t/m 09-04	Kamp groepen 8
09-04	Paasviering, info volgt
10-04	Goede vrijdag (alle l.l. vrij)
13-04	2 ^e Paasdag (alle l.l. vrij)
24-04	Koningsspelen tot 12.00 uur
27-04 t/m 08-05	Meivakantie start 24-04 om 12.00 uur
09-04	Bag2School

Spreekuur (inloop) SMW

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind (denk aan opvoeding, welzijn, scheidingsproblematiek etc.), dan kunt u terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker Eva Donatz. Zij heeft van 14.00 uur tot 15.00 uur spreekuur op de volgende data (deze kunt u ook terugvinden in de agenda van Social Schools: 4 juni, 11 juni, 2 juli en 13 juli.

Nieuws van de opvang

We hebben een gezellige vakantie achter de rug met als thema 'dieren'. Maandag hebben we met de hele groep verstoppertje gespeeld omdat door het natte weer het bezoek aan de kinderboerderij niet door kon gaan. 's Middags konden de kinderen zich laten schminken als een tijger, een ander dier of toch gewoon als prinses.



Dinsdag kwam iemand van alles vertellen over bijzondere dieren. Ze had een baardagaam, een salamander, een slang en een vogelspin meegenomen. De vogelspin moest in zijn bakje blijven, maar de andere dieren mochten we aaien of

vasthouden. Na afloop heeft iedereen een reptielen diploma gekregen. Woensdag hebben we genoten van een high tea met wraps, sandwiches, chocolaatjes,



bladerdeeghapjes etc. De kinderen hadden bijna alles zelf gemaakt! Donderdag hebben we dieren gemaakt van brooddeeg zoals slangen, beertjes en slakken. Ook zijn er prachtige creaties gemaakt van hout.

Een aantal kinderen is met een figuurzaag aan de slag gegaan. Bij de lunch hebben we heerlijke afbakbroodjes gegeten. In de gymzaal hebben we onze heupen los gemaakt met een 'stop en hoepeldans'. Vrijdag



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen op de peutergroep: Jaïr, Norah en bij ons onderwijs: Tim, Tyler, Olivia, Isa, Tobias en wensen hen en hun ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons IKC.

Gevonden voorwerpen

Van maandag 9 maart t/m woensdag 12 maart liggen alle gevonden voorwerpen in de hal. Vanaf donderdag zullen de nog bruikbare voorwerpen aan een goed doel worden geschonken.

Nieuws van de ouderraad

Wij hopen dat u allemaal van de voorjaarsvakantie genoten heeft! Op woensdag 8 april ('s avonds tussen 19.00 uur-20.00 uur) en donderdag 9 april ('s morgens tot 9.00 uur) is er weer een Bag2School inzameling. U kunt behalve kleding en schoenen ook lakens, dekens, knuffelbeesten, gordijnen en tassen inleveren. Per ingezamelde kilo ontvangen wij 0,30 cent, waar we weer leuke activiteiten van kunnen organiseren! Dus als u binnenkort uw kasten op gaat ruimen, denk dan aan ons!



hebben we de week afgesloten met heerlijke zelfgebakken en prachtig versierde cup cakes. Gelukkig was het nog even droog, waardoor we konden uitwaaien buiten.



Nieuws van het Koningskind

We hebben we een leerzaam en gezellig thema achter de rug: 'Welterusten kleine beer'. Om de peuters te laten ervaren wat kleine beer zoal meemaakt hadden we een heus pyamafeest! Erg leuk maar toch ook wel vreemd om in je pyama naar ons IKC te komen. We hebben 'hartjesdag' gevierd zoals de peuters Valentijnsdag noemen, met heerlijke zelfgemaakte cakejes die we natuurlijk versierd hebben met hartjes. Nu de voorjaarsvakantie weer voorbij is gaan we kijken welke dieren er allemaal zijn. Er staan weer leuke activiteiten op het programma zoals de balletjes in het juiste vak blazen met de slurf van de olifant.

Gebedsgroep

Op maandag 9 maart komt de gebedsgroep weer bij elkaar bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). Kom gerust een keer meebidden, ook als je nog nooit bent geweest. Je kunt je baby of peuter gezellig meebrengen. Let op: we beginnen voortaan om **10.00** uur, i.p.v. 8.30 uur!



In de Kliederkerk kun je op speelse manier kennismaken en omgaan met Bijbelverhalen. Kliederkerk kent steeds drie onderdelen:

- spelletjes, doe-dingen rond het Bijbelverhaal. In alle zalen van onze kerk is iets te doen. Je kunt van zaal naar zaal gaan
- een korte, laagdrempelige viering
- samen eten

Al deze onderdelen staan in het teken van het thema **Op reis met Abraham en Sara**.

Iedereen is van harte welkom

Wanneer: zondag 15 maart 2020

Tijd: 16.00-18.00 uur

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Wie: 0 – 99 jaar
Waar: in de Morgenster, Muilwijkstraat 1
Hoe: graag opgeven bij kliederkerk@pknpapendrecht.nl

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie	19-10-20 t/m 23-10-20
Kerstvakantie	21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie	22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede vrijdag en Pasen	02-04-21 t/m 05-04-2021
Meivakantie	26-04-21 t/m 07-05-21
Hemelvaartsweekend	13-05-21 t/m 14-05-2021
Pinksteren	24-05-2021
Zomervakantie	19-07 t/m 27-08-21
Studiedagen	Data volgen

Regel van de maand

Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de school en de ander.

Bijbelrooster

Week 10

Jouw taak voor vandaag

Matteüs 10:1-13, 12:9-14 en 13:1-9

Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien als wij mensen het goed ontvangen.

Week 11

Als het donker wordt

Matteüs 16:21-28, 17:1-13 en 17:24-27

Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de vele mensen die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het water naar de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden, dat hij moeilijke dingen zal meemaken.

Week 12

Dit is geen droom

Matteüs 6:25-34, 7:24-27 en 8:5-13

info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl



In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de komst van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan hem. En Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het niet: Dit is Gods werkelijkheid.

Week 13

Een dag om opnieuw te beginnen

Matteüs 18:21-35, 19:16-30 en 21:1-11

Een man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van iemand wel zijn geld hebben. Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven, vertelt Jezus. Een rijke man krijgt te horen dat hij zijn bezittingen weg kan doen en Jezus rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om opnieuw te beginnen!

De volgende maandbrief verschijnt op 2 april 2020.