



Kalender

09-03	<i>Gefeliciteerd:</i> Arjan Herwig, Ruth Visser, Patricia de Vreede
11-03	Monique Scheermeijer
12-03	Kelly Verduin
15-03	Willy Koppenol
21-03	Annemiek Jongkind
10-03	Biddag
29-03	Theoretisch Verkeersexamen
01-04	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Paasviering
01-04	Rapport
02-04 t/m 05-04	Goede vrijdag/Paasweekend



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand Lotte en Manuel, bij ons onderwijs en wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Ga mee op paaswandeling

Het is bijna Pasen. De tijd van paaseieren eten, lammetjes kijken en extra vrije dagen. Maar waarom vieren we eigenlijk Pasen? Ga mee op paaswandeling en beleef het paasverhaal!

Maak met je ouders, opa en oma, broer of zusje deze paaswandeling door het centrum van Papendrecht.

Van 21 maart tot 5 april hangen daar op verschillende plekken QR-codes voor de ramen. Bij iedere QR-code kun je met elkaar naar een filmpje kijken over de verschillende scènes uit het Paasverhaal. Door middel van vragen kun je in gesprek gaan over wat je hebt gezien en gehoord.

De scènes zijn voor het grootste gedeelte zelf geschreven en gefilmd. Ze zullen goed te volgen zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er zijn zoekopdrachten, raadsels en ook vragen voor oudere kinderen. De wandeling duurt niet langer dan een uur. Je hebt wel een telefoon nodig om de QR-codes te scannen.

Heb je zin om mee te doen?

Meld je dan aan via kliederkerk@pknpapendrecht.nl.

Dan ontvang je de routebeschrijving en de vragen via de mail en – als je wilt – een tasje met verrassingen voor onderweg. De route kan individueel gelopen worden. Dus trek je wandelschoenen aan en ga op pad met je eigen huishouden, of opa en oma! Houd je wel aan de geldende coronamaatregelen. Zie de bijlage voor de flyer.

Nieuws van peutergroep

Yeah! We mogen weer spelen met de peuters op de peuterspeelgroep, wat vinden we dat leuk! De eerste week hebben we een verrassing met gedichtje voor de papa's en mama's gemaakt voor Valentijnsdag. De week voor de voorjaarsvakantie werkten we over Noach. We lazen het verhaal, zongen het liedje en speelden met de ark en de dieren.

Nu gaan we werken over huisdieren. Van heel veel kinderen hebben we al een foto van hun huisdier opgehangen, zo kunnen we aan iedereen onze huisdieren laten zien.

Nieuws van de opvang

Inmiddels is het onderwijs weer open voor alle kinderen. Bij de opvang zijn we helaas nog steeds alleen maar open voor noodopvang. We hopen dat dit snel verandert en dat iedereen weer gezellig bij ons kan komen spelen. Een paar weken terug heeft iedereen

thuis een planning gekregen met verschillende activiteiten zodat jullie thuis ook iets konden doen, zoals we bij de BSO gewend zijn. We hopen dat jullie er veel plezier aan beleefd hebben. Mochten jullie het resultaat met ons willen delen dan kan dit nog.

Ondanks dat we niet open zijn gaat het een en ander natuurlijk wel gewoon door. Zo kwamen er vorige week (in de vakantie) ook kinderen naar de noodopvang. We hebben van het mooie weer genoten en zijn veel buiten geweest. We gingen naar het Vondelpark en we hebben gespeeld in speeltuintjes in de buurt. Ook hebben we appelflappen gebakken en chocoladerepen gemaakt. En we hebben reden voor een feestje, als dat straks weer kan. Want Deborah is 12,5 jaar in dienst. Gefeliciteerd!



Nieuwe aanmeldingen

Mocht u mensen kennen die een plek zoeken voor opvang en/of onderwijs, dan kunt u hen altijd vragen contact met ons op te nemen, telefonisch of via corrie.tuinstra@ikcbeatrix.nl

Voorals voor ouders/verzorgers van kinderen, geboren tussen 1 augustus 2017 en 1 augustus 2018, is het van belang een aanmelding van inschrijving te doen, zodat we een goed beeld krijgen van het aantal leerlingen voor het volgend cursusjaar.

Ouders/verzorgers die al een kind (of kinderen) op ons IKC hebben met een jonger broertje of zusje, ontvangen automatisch een inschrijfformulier.

Spaaractie Jumbo

Van 20 januari t/m 9 maart doen wij weer mee met de 'Jumbo sparen voor uw school' actie! Samen met familie en vrienden kunt u voor ons IKC sparen. Jumbo stelt voor deze actie onder de deelnemende basisscholen een te verdelen budget beschikbaar. Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,00 een punt met een unieke code bij de deelnemende Jumbowinkels. Op de website <https://jumbosparenmetelkaar.nl/ikc-beatrix/> kunt u (t/m 16 maart) heel eenvoudig uw punten toewijzen aan ons IKC. U kunt uw punten ook in de speciale boxen bij de Jumbo deponeren. Doet u weer mee?

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie	18-10-21 t/m 24-10-21
Kerstvakantie	27-12-21 t/m 09-01-22
Voorjaarsvakantie	28-02-22 t/m 06-03-22
Goede Vrijdag/Pasen	15-04 t/m 18-04
Meivakantie	25-04-22 t/m 08-05-22
Hemelvaartsweekend	26-05-22 t/m 27-05-22
2 ^e Pinksterdag	06-06-2022
Zomervakantie	11-07-22 t/m 21-08-22

Gebedsgroep

Helaas kan de gebedsgroep ook deze maand nog niet samenkomen. We blijven biddend uitzien naar het einde van de lockdown. Houd vol, Hij laat niet los!

Regel van de maand

Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van ons IKC en de ander.

Bijbelrooster

Week 08/09

Nu gebeurt er iets

Lucas 7:11-17, 36-50 en 8:4-15

Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen staat op uit de dood. In het huis van Simon de Farizeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar zonden worden vergeven. In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!

Week 10

Wie is Jezus?

Lucas 8:40-56 en 9:10-27

Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze week de dochter van Jairus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan doen?

Week 12

Ik doe het goed, toch?

Lucas 18:9-14, 19:28 en 22:1-23

Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en het begin van het lijdensverhaal.

Week 13

Open je ogen

Lucas 23 en 24: 1-35

Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: 'Er zij licht!'