



Kalender

09-03	<i>Gefeliciteerd</i> Arjan Herwig, Ruth Visser, Patricia de Vreede
11-03	Monique Scheermeijer
15-03	Willy Koppenol
21-03	Annemiek Jongkind
23-03	Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
29-03	Verkeersexamen groepen 7
12-04 t/m 14-04 13-04 en 14-04 14-04 15-04 t/m 18-04	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Kamp groepen 8 Bag2School Paasviering (info volgt) Goede vrijdag/Paasweekend



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij onze peutergroep Aicel en bij ons onderwijs Cindy en Liam. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Hulp voor Oekraïne

De afgelopen twee weken is er voor een groot aantal mensen in Oekraïne een horror scenario ontstaan. Een oorlog waarin veel mensen moeten vluchten met wat spullen in een tas of koffer, weg van huis en haard. We zien verdriet en ontredning bij groot en klein. Vluchten uit je veilige omgeving en niet weten waar je terecht zal komen is vreselijk. Vanaf maandag 14 maart t/m woensdag 16 maart is er een actie op ons IKC. Morgen ontvangt u hier meer informatie over.

Nieuws van de opvang

We hebben een kunstzinnige vakantie achter de rug, met het thema kunst. We zijn maandag van start gegaan met het beschilderen van terracotta bloempotjes in een Frida Kahlo gezicht. We hebben tekeningen en cupcakes van Mondriaan gemaakt en de Mondriaan 'move' gedaan. Daarnaast hebben we zelf verf gemaakt met



Ontwikkel jezelf, groei samen!

eigeel en voedingskleurstof, dit leverde prachtige glanzende schilderijen op. Tot slot hebben we de week afgesloten met stoelendans schilderen, iedere keer als de muziek stopte moesten de kinderen verder gaan aan de verf tekening die voor hen lag.



Nieuws van de PSG

De komende weken werken we aan een nieuw thema, ik groei en bloei. We gaan ontdekken hoe een bloem groeit, en we gaan verven met bloemen. In de groep hebben we een echte bloemenwinkel, waar de kinderen hun eigen bos bloemen kunnen maken. Met een bloemenpuzzel kunnen de kinderen kleuren oefenen.



Lief en leed

Esther en haar man Bastiaan zijn de trotse ouders geworden van een zoon, Jurre. Wij wensen hen veel geluk en gezondheid met elkaar toe.

Gebedsgroep

Op maandag 14 maart is iedereen weer welkom bij de gebedsgroep. Om 10.00 uur staat bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65) de koffie klaar. Laten we samen God danken en voorbede doen!

Regel van de maand

Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van ons IKC en de ander.

Bijbelrooster

Week 10

Wij hebben je nodig

Marcus 6: 45-56 en 7:24-30

De leerlingen van Jezus komen 's nachts in een storm



op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.

Week 11

Zie je al wat?

Marcus 7:31-37, 8: 1-10 en 22-26

Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede keer dat Jezus zoiets doet, gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer.

Week 12

Op je tenen

Marcus 8:27 – 9:29

Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet 'op je tenen staan' om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen Mozes en Ella. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen.

Week 13

De hoofdprijs

Marcus 10:13-27 en 35-46

Jezus laat de kinderen bij zich komen, voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een rijke man komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn rijkdom weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of ze later een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen dient.

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 7 april 2022