



Kalender

16-03	Studiedag (leerlingen vrij)
28-03	Verkeersexamen groepen 7
Week 14	<i>Alvast voor in de agenda</i>
07-04 t/m 10-04	Kamp groepen 8
12-04 t/m 13-04	Paasweekend (leerlingen vrij) Bag2School



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Milan, Owen, Sofie en Joep. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Nieuws van de ouderraad

De Ouderraad is trots op de kinderen van ons IKC die met *de sponsorloop* zo'n mooi bedrag hebben opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië & Turkije. We bedanken Corrie en de groep betrokken ouders die dit zo snel hebben georganiseerd voor hun inzet.

Na onze oproep van afgelopen maand voor *de ouderbijdrage* is er nog een flink bedrag binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor! Wie nog wil bijdragen kan 22,50 (of meer) overmaken op Rabobank IBAN: NL34 RABO 0393 0199 69 t.n.v. Ouderraad IKC Beatrix te Papendrecht.

De *veertigdagentijd* is weer begonnen, de tijd waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken. We kijken uit naar het *Paasfeest* begin april. Dit zal in de klas weer gevierd worden met een paasbrunch, hierover volgt meer informatie.

Alvast voor in de agenda: op 12 & 13 april zamelen we weer kleding in voor de *Bag 2 School* actie.

Nieuws van de dagopvang

Het thema 'kleine walvis in de winter' is weer afgerond. We hebben hierover het boekje gelezen, woordjes geleerd en mooie knutselwerkjes gemaakt. We zijn nu alweer druk bezig met ons nieuwe thema, 'schaapje, schapje heb je witte wol'. De eerste schapjes zijn al geknutseld en we gaan vol enthousiasme verder met dit leuke thema!

Nieuws van de opvang

De voorjaarsvakantie is weer achter de rug en we



hebben genoten van het programma, dit keer met het thema 'wilde westen'. Op maandag hebben we echte panfluiten gemaakt en ons vermaakt met pijl en boog.



Tussen de middag hebben we broodje knakworst op. De dinsdag was gevuld met het knutselen van een cowboy te paard en hebben we een eetbare tipi tent gemaakt van ijshoortjes, chocolademousse en zoute stengels.



Woensdag hebben we een cactus

gemaakt van komkommer met op de stekels allerlei fruit en groente, daarnaast hebben we de totempaal dans gedaan. Donderdag stond er schminken op het programma en hebben we een paard geknutseld. Vrijdag zijn we onverwacht gaan kijken naar een paar schattige schapjes. Daarnaast hebben we tijdens de lunch genoten van heerlijke pannenkoeken. Kortom, het was een heerlijke vakantie!





Regel van de maand

Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van ons IKC en de ander.

Gebedsgroep

Samen bidden en Gods aangezicht zoeken. Dat doet de gebedsgroep van ons IKC elke maand. We bidden voor de kinderen op ons IKC, van de kleintjes bij de opvang t/m de groten in groep 8. We zegenen de leerkrachten en al het ondersteunend personeel. We bidden voor zieken en zwangeren, voor uitdagingen rondom het leren, voor de wijk rondom het IKC. We danken ook voor al het goede dat we uit Gods hand mogen ontvangen. Wil je met ons meebidden? Wees welkom (met je jonge kinderen) op maandag 13 maart, om 10.00 uur bij Mandy Sterrenburg (Jan Luykenstraat 37). Het thema van deze maand is 'kinderen van gescheiden ouders'.

Bijbelrooster

Week 10

Voor of tegen

Johannes 11:45-57 en 12:1-19

Veel mensen bewonderen Jezus om de dingen die hij doet, maar er is ook tegenstand: de farizeeën en schriftgeleerden vinden dat het optreden van Jezus moet stoppen. Er ontstaat spanning: ben je voor of tegen het optreden van Jezus? Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus. Het is een bijzonder eerbetoon, maar Judas vraagt zich af waarom ze de olie niet verkocht heeft en het geld aan de armen heeft gegeven. Als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, wordt hij toegejuicht en toegezongen als een koning. Maar opnieuw zijn de farizeeën kritisch.

Week 11

Hoe groot ben jij?

Johannes 12:20-36 en 12:1-30

Bij God ben je groot als je jezelf durft te maken. Jezus vertelt over een graankorrel, die in de aarde valt en sterft om uiteindelijk veel meer leven voort te brengen. Zo kwetsbaar en dienstbaar zal Jezus ook zijn, waardoor God een nieuw begin zal

[Ontwikkel jezelf, groei samen!](#)

maken. Jezus laat ook zien wat het betekent om anderen te dienen, door de voeten van zijn leerlingen te wassen. Tijdens diezelfde maaltijd vertelt hij dat een van zijn leerlingen hem zal verraden.

Week 12

Blijf je bij mij?

Johannes 13:31-38 en 18:1-27

Petrus zegt dat hij altijd bij Jezus wil blijven. Maar Jezus vertelt hem dat hij drie keer zal doen alsof hij Jezus niet kent, nog voordat de haan kraait. Later die avond wordt Jezus gearresteerd en naar het huis van de hogepriester gebracht. Terwijl hij wordt ondervraagd, vraagt buiten iemand aan Petrus of hij een vriend van Jezus is. Hij ontkent drie keer en hoort een haan kraaien.

Week 13

Stopt het hier?

Johannes 18:28-40 en 19:1-37

Stadhouder Pilatus verhoort Jezus, maar kan niets vinden waaraan hij schuldig zou zijn. Onder druk van het volk wordt hij uiteindelijk toch veroordeeld tot de dood. Jezus wordt bespot en vernederd, en uiteindelijk aan het kruis gehangen. Daar sterft hij. Is nu alles voorbij?

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 5 april