



Kalender

07-11	Gebedsgroep
07 t/m 13-11	Themaweek Kerk en School
16 en 17-11	Inzameling Bag2School
28-11 t/m 2-12	Kijkweek (rooster volgt)
05-12 21-12	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Sinterklaasviering Kerstviering (19.00 tot 20.00 in de eigen groep)
22-12 23-12 t/m 08-01	Skate Thursday Om 12.00 uur start de kerstvakantie



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Moni, Ina, Noud, Jethro, Elijah, Djaxx, Otis, Leah, Liva, Jelle en Brody. Bij onze peuterspeelgroep verwelkomen we Hunaifa en Matthijs. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Nieuws van de ouderraad

Bag2School

Het is weer november en dat betekent tijd voor Bag2School! Op woensdag 16 november van 19.00 - 20.00 uur en donderdag 17 november van 8.15 - 8.45 uur kunt u gebruikte kleding, schoenen, riemen en tassen inleveren in de hal van onze school. Ook lakens, dekens, gordijnen en knuffels zijn welkom. Uiteraard moet alles wel schoon en onbeschadigd zijn. De opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten van de Ouderraad. Alvast hartelijk bedankt!

Vrijwillige ouderbijdrage

In oktober heeft iedereen via Social Schools de nieuwe flyer over de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Pasen & kerst, samen Sinterklaas

vieren en het afscheid van groep 8... Alle leuke activiteiten gedurende het cursusjaar worden hiervan betaald. Bedankt voor uw bijdrage! Heeft u het bedrag (€22,50 per kind) nog niet overgemaakt? Dit kan alsnog via rekeningnummer NL34 RABO 0393 0199 69 t.n.v. Ouderraad IKC Beatrixschool.

Schoenendoosactie

Vul een schoenendoos, geef een schat. Net als voorgaande jaren doen we weer mee met de schoenendoosactie. Als het goed is heeft u de folder thuis ontvangen (deze zit ook als bijlage bij deze maandbrief). Het is de bedoeling dat thuis een schoenendoos wordt versierd en gevuld met b.v. schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed (zie de checklist in de folder).

De schoenendozen worden verstuurd naar plekken waar dit hard nodig is. Bijvoorbeeld bij Oekraïense vluchtelingenkinderen die opgevangen worden in Moldavië. Maar ook bij gezinnen in Sierra Leone die in extreme armoede leven. Voor de kinderen is zo'n gevulde schoenendoos een grote schat! Het geeft hoop op een betere toekomst.

Het is geheel vrijwillig en aan u of u met deze mooie actie mee wilt doen. Er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd (voor de transport- en organisatiekosten). Op ww.schoenendoosactie.nl vindt u meer informatie.

Als u meedoet dan de schoenendoos graag *uiterlijk 17 november* inleveren op ons IKC.

Nieuws van de opvang

Wij kijken terug op een heerlijke herfstvakantie. Met de kinderen van het Speelkasteel zijn we bij 'Stuif' in het sportcentrum geweest. Je kon er naar hartenlust springen op de springkussens, rodeo rijden op een stier, slijm maken bij Mad Science,





lasergamen en nog veel meer. We hebben een ontzettend leuke dag gehad. Bij de opvang hebben we ook niet stilgezeten, we hebben o.a. onderzocht hoe sterk spaghetti was. We speelden o.a. fruit bingo waarbij je echte prijsjes kon winnen, verfden mooie schilderijen met keukengerei en maakten zelf heerlijke stamppot. De vakantie is omgevlogen en inmiddels bereiden we ons voor op de komst van Sinterklaas. We hebben enorm veel zin in dit nieuwe thema!

Nieuws van de peutergroep

'Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen...'

Wat hebben we dit liedje de afgelopen tijd vaak en met heel veel enthousiasme gezongen. Vooral het laatste stukje vinden de kinderen mooi. 😊 We maakten hele mooie paddenstoelen en deden leuke spelletjes. Deze weken staan in het teken van Kerk en School met het thema WATER. Hiervoor lezen wij het verhaal uit de bijbel dat God voor het volk Israël een pad door de Rode zee maakt. En uiteraard maken we nog iets moois wat we in de kerk kunnen laten zien.

Gebedsgroep

U heeft het misschien al gemerkt; alle kleuters kwamen een paar weken geleden thuis met een briefje van de gebedsgroep. We bidden elke maand speciaal voor een bepaalde klas of thema, in oktober dus speciaal voor de groepen 1/2. 'Kinderen met leerproblemen' was het thema voor onze bijeenkomst op maandag 7 november (Jan Luykenstraat 37). Daarnaast bidden we aan de hand van de gebedspunten die we van ouders, leerlingen en de directie doorkrijgen. Uiteraard wordt hier i.v.m. de privacy zorgvuldig mee omgegaan. Er zitten regelmatig briefjes van kinderen in de gebedsdoos in de hal. Hartelijk dank aan iedereen die meebidde. Op maandag 5 december kan je weer aansluiten bij de gebedsgroep, we bidden dan voor de kerstviering op school. Ook met je baby of peuter erbij ben je van harte welkom.

Lief en leed

Medewerkers, ouderraad, mr en de gebedsgroep leven mee met de familie Bax na het verlies van hun moeder en echtgenote Stephanie.

'Een moeder is een lichtje dat nooit dooft, in je hart en in je hoofd'. Laten we de familie steunen in deze moeilijke tijd.

*Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
(Sela-De mensen die we missen)*

Regel van de maand

Wij zorgen met elkaar voor rust om en in ons IKC.

Bijbelrooster

Week 44

Wat nu?

Exodus 32:1-20 en Exodus 34

Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan worden.

Week 45

Nu is het genoeg

Numeri 11 en 12

De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij laat kwartels uit de hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken.



Week 46

Zie je het nog zitten?

Numeri 13:1 – 14:9

Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.

Week 47

Naar de overkant

Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9

Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn.

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 7 december