



Kalender

03 t/m 6-10	Kijkweek
05-10	Dag van de leraar
09-10	Gebedsgroep
12-10	Skate Thursday
16-10 t/m 20-10	Herfstvakantie
	<i>Alvast voor in de agenda</i>
24-11	Tussenrapportage
27-11 t/m 01-12	Kijkweek



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Zoë, Jarne, Fenna, Benjamin, Arie en bij de peutergroep Goktug en Nora. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Opbrengst collecte Startviering

Op donderdagavond 7 september werd het nieuwe cursusjaar van de christelijke scholen in Papendrecht geopend middels de jaarlijkse Startviering. Het thema van de Startviering was 'Kom op, ga je mee?'. Tijdens de viering werd Gods zegen gevraagd over het nieuwe jaar. Aan het eind van de viering was er een collecte voor Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SIHVPa). Deze stichting heeft tot doel 'het verlenen van hulp aan vluchtelingen in de gemeente Papendrecht'. De collecte heeft € 305,47 opgebracht. Bedankt voor uw bijdrage!

Kinderboekenweek

Dit jaar is de Kinderboekenweek van woensdag 4 t/m zondag 15 oktober, het thema is "Bij mij thuis". We gaan 4 oktober van start met een speurtocht door ons IKC. De kinderen van de groepen 1 t/m 3, peuters en de kinderen van de opvang gaan met een leerling van groep 7 of 8 naar prenten uit kinderboeken zoeken.

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan op zoek naar afbeeldingen van genummerde huizen. In elk huis zien ze iets thuis bij een leerkracht, dit wordt de puzzel. Verder is er vanaf 12.15 uur een boekenmarkt in de speelzaal van ons IKC, waar voor een klein bedrag leuke boeken te koop zijn. U kan alleen met contant geld betalen. U komt toch ook? Van de verkoop gaan we weer nieuwe boeken aanschaffen. Verder is er deze week natuurlijk veel aandacht voor lezen en voorlezen.

Vrijwillige ouderbijdrage

In oktober komt er via SocialSchools weer een oproep voor de vrijwillige ouderbijdrage. Sinterklaas, samen Kerst vieren, het paasfeest, afscheid van groep 8. Kortom, alle leuke activiteiten gedurende het jaar worden hiervan betaald. Uw bijdrage is hard nodig om dit te kunnen financieren. Dit jaar zal de vrijwillige bijdrage €22,50 per kind zijn.

Bag2School

De herfst komt eraan! Tijd om de kasten weer op te ruimen. Ook dit jaar zamelen we weer gebruikte kleding, jassen, dekbedden, gordijnen, lakens, schoenen (let op: per paar aan elkaar vastmaken), tassen, knuffels en riemen in. Uiteraard moet alles wel heel en schoon zijn. Eind deze week krijgen alle kinderen een plastic zak van Bag2School mee naar huis. Heeft u meer kleding dan in deze zak past? Geen zorgen, u kunt ook eigen (vuilnis)zakken gebruiken. Hoe meer kilo's er worden ingezameld, hoe groter het voordeel! Op **donderdagavond 12 oktober van 18.30-19.00 & vrijdagochtend 13 oktober van 8.15-8.45** staat de ouderraad klaar in de hal van ons IKC om de zakken in ontvangst te nemen. De opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten van de ouderraad. Alvast hartelijk bedankt!

Skate Thursday

Donderdag 12 oktober is het weer Skate Thursday. Alle kinderen mogen op 'wiel'tjes', zoals skates,



rolschaatsen, skateboard, space scooter etc., naar ons IKC komen. Bij Skates/rolschaatsen graag gewone schoenen meegeven.

Schoenendoosactie

Vul een schoenendoos, geef een schat. Net als voorgaande jaren doen we weer mee met de schoenendoosactie. Het is de bedoeling dat thuis een schoenendoos wordt versierd en gevuld met b.v. schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed, etc. In de bijlage treft u de folder met de checklist en instructies. De papieren versie wordt volgende week uitgedeeld in de groepen. De schoenendozen worden verstuurd naar plekken waar dit hard nodig is. Voor de kinderen is zo'n gevulde schoenendoos een grote schat! Het geeft hoop op een betere toekomst. Het is geheel vrijwillig en aan u of u met deze mooie actie mee wilt doen. Er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd (voor de transport- en organisatiekosten). Op www.schoenendoosactie.nl vindt u meer informatie. Als u meedoet dan moeten de schoenendozen uiterlijk vrijdag 17 november worden ingeleverd op ons IKC.

Nieuws van de ouderraad

De ouderraad is afgelopen week weer bij elkaar gekomen, we gaan met veel enthousiasme dit nieuwe cursusjaar tegemoet! Na het oproepje voor nieuwe OR leden hebben een aantal ouders gereageerd en daaruit zijn 2 nieuwe OR leden gekomen, we hebben er met elkaar veel zin in om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. We hebben afscheid genomen van Natashja, Mariëlle en Adina, nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Nieuws van de peutergroep

Na de zomervakantie zijn we weer fijn met elkaar gestart. Samen zijn we druk met het bedenken welke kleding waar hoort en bij welk weer we wat aantrekken. Zo hoort de sjaal bij de winter en de korte broek bij de zomer.

Ook hebben we zelf kleding gemaakt wat we aan de ouders tijdens de modeshow hebben laten zien. We hebben ook een echte kledingwinkel in het lokaal en er zijn dan ook al heel veel mooie prinsessenjurken en brandweerpakken verkocht.

Nieuws van de dagopvang

We zitten midden in ons thema kleding. We hebben al heel veel kledingstukken geknutseld. Zo konden de kinderen een mooi shirt of broek verven, sokken beplakken en de baby aankleden. Ook leren we de kinderen een versje over beertje beertje.

Stichting Leergeld

Onderstaand bericht sturen wij namens stichting leergeld:

Leergeld wil dat er voor alle kinderen dezelfde kansen zijn. En dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen gewoon mee kunnen doen met allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit is goed voor hun ontwikkeling en gevoel van eigenwaarde. Op de website www.leergelddrechtsteden.nl kunt u zien wanneer u in aanmerking komt. Daar staat ook waaraan u het geld kunt besteden.

Wilt u meer weten?

U kunt een e-mail sturen naar info@leergelddrechtsteden.nl of bel 078 612 31 19 (ma, di en do van 9.00 – 12.00 uur)

Gebedsgroep

Een groepje ouders, grootouders & verzorgers komt maandelijks bijeen om te bidden voor de leerlingen en personeel. Samen vragen we om Gods onmisbare zegen voor alles wat op en rondom ons IKC gebeurt. Wilt u/jij meebidden? Kom gerust eens een kijkje nemen. De volgende bijeenkomst is op maandag 9 oktober, om 10.00 uur bij Janet (het adres kunt u opvragen via gebedsgroep@ikcbeatrix.nl). We bidden dan speciaal voor de groepen 1/2. Bent u niet zo vrijmoedig om hardop te bidden? Geen probleem,

info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl



u kunt ook gewoon luisteren en in stilte meebidden.

langverwachte kind: Isaak. "God maakt dat ik kan lachen," zegt Sara.

Regel van de maand

We zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt op ons IKC.

Bijbelrooster

Week 40 **Dat doe je niet!**

Genesis 9:18-29, 10:1-32 en Genesis 11

De jongste zoon van Noach ziet de naaktheid van zijn vader. Hij vertelt het aan de andere broers, die de schaamte van hun vader bedekken. In Babel willen ze een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Het lukt niet, omdat ze elkaar niet meer begrijpen.

Week 41 **Ga maar**

Genesis 12:1-20 en 13:1-18

Abram hoort de stem van God, die zegt dat hij op weg moet gaan. Hij gaat naar het land dat God hem wijst. Later zegt Abram tegen zijn neef Lot dat hij zijn eigen weg kan kiezen.

Week 43 **Komt het wel?**

Genesis 15:1-21, 16:1-16 en 18:1-15

God heeft Abraham en Sara een kind beloofd. Maar het duurt erg lang voordat de belofte vervuld wordt. Daarom krijgt Abraham een kind met de slavin Hagar. Later komen drie mannen bij Abraham op bezoek. God herhaalt zijn belofte aan Abraham en Sara.

Week 44 **Laat je horen!**

Genesis 18:16-33, 19:1-26 en 21:1-7

God vertelt aan Abraham dat in de stad Sodom verkeerde dingen gebeuren. Daarom gaat hij de stad straffen. Maar Abraham praat op God in: wat als er vijftig onschuldigen zijn? Of vijfenveertig, veertig... of zelfs maar tien? God belooft dat hij dan de stad zal sparen. Als de engelen van God in de stad Sodom komen, blijkt alles er verkeerd te gaan. Alleen Lot en zijn gezin worden gered. Abraham en Sara krijgen eindelijk hun

De volgende maandbrief verschijnt op 3 november