



## Kalender

01-09	<i>Gefeliciteerd:</i> Marieke Bode
07-09	Gerda van Wijk
13-09	Marianne van Uden
18-09	Esther Koesveld
20-09	Deborah Kluithoof
22-09	Steven Verspui
23-09	Teuni Kemkes
17-09	Startviering (digitaal)
19-09	Dag van de pedagogisch medewerker
	<i>Alvast voor in de agenda</i>
15-10	Skate Thursday
19-10 t/m 23-10	Herfstvakantie

## Nieuw cursusjaar 2020-2021

We hopen dat iedereen, ondanks alle corona perikelen, een mooie, fijne en ontspannen vakantie heeft gehad. We zien met elkaar uit naar een mooi cursusjaar, waarin we hopen dat we niet al te veel hinder zullen krijgen van het virus. Het blijft spannend. Daarom houden we ons aan de maatregelen zoals we die al eerder aan u hebben gecommuniceerd. We verwelkomen weer een aantal stagiaires, zowel vanuit de Pabo als vanuit de opleiding Onderwijsassistent. We hopen dat ze een leerzame en plezierige tijd bij ons hebben. Tevens zien we uit naar een mooie samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de gebedsgroep en alle andere meewerkende en helpende ouders. Allemaal veel werkplezier bij ons IKC toegewenst en we bidden een ieder Gods zegen toe over dit nieuwe cursusjaar!

## Startviering

Door de coronamaatregelen wordt de fysieke startviering een digitale viering. Waarschijnlijk wordt er een link beschikbaar gemaakt waar u de online startviering kunt volgen. We houden u op de hoogte.



## Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand op onze peutergroep Cinar, Ismail, Sophie, Kim, Maine, Joshua, Maria en bij ons onderwijs Betlehem, Ariyam, Nick, Emma, Delano, Esmee, Thijs, Maël, Daphne, Sara, Melissa,

Alexio, Anneloes, Joy, Finn, Beer, Rosalie, Nova, Elize, Linde, Fajah, Danique, Josephine, Lorelai, Loyd en wensen hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

## Verlofaanvraag/absentiemelding

Vanaf heden kunt u, naast absentiemeldingen, ook verlofaanvragen via SocialSchools melden. Er zal dan ook via SocialSchools een goed- of afkeuring worden verzonden.

## Trakteren

Er mag getrakteerd worden, maar we vragen u nog wel, i.v.m. de coronamaatregelen, alleen voorverpakte traktaties mee te geven.

## Logopedie

Vanaf 1 september zal Naomi Lieuw-Tjoen-Sioe samen met haar collega Ruby de Bruin als logopedisten van Logopediepraktijk De Laet binnen IKC Beatrix werkzaam zijn. Naomi is een ervaren logopediste die al veel cliënten heeft geholpen met logopedische problemen. Haar specialisaties liggen voornamelijk op de gebieden van stem, afwijkende mondgewoonten, lezen en spelling. Ook werkt zij al 9 jaar met cliënten met taal- en spraakstoornissen. Op dinsdag werkt zij op ons IKC en op de maandag, woensdag en donderdag werkt zij op de hoofdlocatie in het Gezondheidscentrum de Zorgmolen.

## Nieuws van de ouderraad

De vakantie is weer ten einde en ook de ouderraad gaat weer vol goede moed aan het nieuwe cursusjaar beginnen. Het blijft nog even onzeker hoe het er allemaal uit gaat zien met alle activiteiten en hoe we daar op een Corona-verantwoorde wijze invulling aan kunnen geven. We gaan er in ieder geval ons best voor doen om er voor de kinderen een fijn en gezellig jaar van te maken.

Voor de vakantie heeft u al een oproep ontvangen maar we herinneren u er graag nog eens aan dat we binnen de ouderraad een vacature open hebben staan. Bent u geïnteresseerd en enthousiast om te helpen met het organiseren van allerlei activiteiten neem dan zeker contact met ons op: [or@ikcbeatrix.nl](mailto:or@ikcbeatrix.nl)



## Nieuws van het Koningskind

Wat zijn de juffen blij om alle peuters na de vakantie weer te zien! De peuters stonden te springen om weer te mogen komen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes (en de juffen ;)).

We zijn gelijk begonnen met de nieuwe groepen en nieuwe tijden (de peuters komen nu 8 uur in de week spelen en leren bij ons). Met elkaar is het weer even een nieuw ritme vinden maar dat gaat helemaal goed komen. Voor het komende cursusjaar hebben we weer veel leuke dingen op de planning staan maar dat houden we natuurlijk nog wel even geheim.

Vanaf 7 september hopen we ook weer veel nieuwe peuters te ontvangen, af en toe komen ze al bij ons voor het raam zwaaien. We heten ze graag welkom!

## Kinderorkest IKC (groepen 5 t/m 8)

Muziek heeft een zeer positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Ook het spelen in een orkest levert veel op. Naast het feit dat het natuurlijk superleuk is, leert uw kind ook om door te zetten, discipline, naar elkaar te luisteren en geeft het ook nog eens een gelukkig gevoel! Na de herfstvakantie start het orkest voor de groepen 5 t/m 8 weer! We gaan sint- en kerstliederen oefenen. Heeft uw zoon/dochter al ten minste 1 jaar les op een instrument en zin om op het IKC wekelijks te musiceren tot aan de kerst, geef hem/haar dan nu op!

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar: [grace.maurer@ikcbeatrix.nl](mailto:grace.maurer@ikcbeatrix.nl)

Let's make music!

## Nieuws van de opvang

De afgelopen vakantie hebben we gewerkt met het thema "gaan met die liaan". Onze groep was omgetoverd tot een ware jungle! Het is een spetterende vakantie geworden, waarin we veel leuke dingen op locatie en ook daarbuiten hebben gedaan. We zijn o.a. naar de speeltuin, de sportzaal en naar de film Lassie in de bioscoop geweest (we hadden de hele zaal voor onszelf!). Ook hebben we een aantal mensen op onze locatie uitgenodigd. Zo kwam Exotus Serpenti op bezoek met hun reptielen. Soms een beetje eng, maar ook reuze interessant. We hebben een geweldige eigen



jungle lipdub gemaakt en met elkaar bekeken op het digibord. Ook de muziekbingo was een groot feest. We hebben onze dansmoves geoefend door aan Zumba te doen en een muzikale fruitsalade-bingo gespeeld met het lied: Papaya, banaan en ananas, mango! We



hebben spellen gedaan zoals jungle bingo, Freeks Vonk Wilde Dieren Expeditie en Raad de Plaat. Rivieren hebben we overgestoken door van steen naar steen te springen. We hebben heerlijke kokosmakronen gemaakt, cupcakes gebakken en



verschillende cocktails gemaakt waaronder een toekan en ananas cocktail. We aten pannenkoeken, tosti's, mueslirepen met banaan, gepofte aardappels en bouwden een jungle ijssalon, Van fruit maakten we jungledier en zoals een



gekko, rups en krokodil.

En we kregen een monkey platter, dat is een bord met allemaal lekkere, maar wel gezonde hapjes. Tot slot



hebben we nog volop geknutseld zoals een pop up aapje, toekan, kameleon, vlinder



voederschaal, een slang van kraaltjes en een squishy. We weten nu hoe we een kampvuur moeten maken (van papier en wc-rollen uiteraard). Aan ons eten kwamen we door met een zelfgemaakte hengel te vissen, bessen te zoeken en wilde dieren te vangen met speerwerpen. Kortom, onze survivalskills zijn getraind, en de zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen!





## Gebedsgroep

Een gebed voor het nieuwe schooljaar: *laat onze gedachten gevuld worden met alles wat waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk en eervol is...* Op maandag 7 september gaat de gebedsgroep weer beginnen om 10.00 uur bij Mariëlle Nobel, Vincent van Goghlaan 65. Meld je i.v.m. de coronamaatregelen van te voren aan via [mariellenobel@hotmail.com](mailto:mariellenobel@hotmail.com) of 06-22187881. Met een klein groepje kunnen we voldoende afstand houden. Jonge kinderen mag je gewoon meenemen. Hopelijk tot dan!

## Regel van de maand

We gaan respectvol met elkaar om.

## Bijbelrooster

Week 36

### Wat is jouw plek?

*Exodus 1 en 2: 1-25*

De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?

Week 37

### Ik zal er zijn

*Exodus 3:1-12, 4:1-17 en 5:19*

God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwarten, maar God zegt: ik ga met je mee. Ook Mozes' broer Aäron gaat mee naar Egypte.

Week 38

### Luister je wel?

*Exodus 7-10 en 12:29-42*

Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.

Week 39

### Hoe kunnen we verder?

*Exodus 14, 16 en 17:1-7*

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet

omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken. Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.

Week 40

### Zo gaan we het doen

*Exodus 18, 19, 20*

Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder helpen.

De volgende maandbrief op 2 oktober 2020