



### Kalender

07-09	High Tea gebedsgroep
08-09	Startviering
12-09	Gebedsgroep
15-09	Dag van de pedagogisch medewerker
28-09	Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij
3 t/m 7-10	<i>Alvast voor in de agenda:</i> Kijkweek
20-10	Skate Thursday
24-10 t/m 30-10	Herfstvakantie

### Nieuw cursusjaar 2022-2023

We zijn weer begonnen aan een nieuw cursusjaar. We hopen dat iedereen een mooie, fijne en ontspannen vakantie heeft gehad. Afgelopen vrijdag- en maandagochtend hadden we de startgesprekken. Fijn om elkaar op deze wijze te ontmoeten. Vanaf afgelopen maandagmiddag bezoeken alle kinderen weer ons IKC. Geweldig om al die kinderen weer te zien. We hopen dat we een 'normaal' cursusjaar krijgen, zonder al te veel coronaperikelen.

We verwelkomen ook dit cursusjaar weer een aantal stagiaires, zowel vanuit de Pabo als vanuit de opleiding Onderwijsassistent. We hopen dat ze een leerzame en plezierige tijd bij ons hebben. Tevens zien we weer uit naar een mooie samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de gebedsgroep en alle andere meewerkende en helpende ouders. Allemaal veel werkplezier bij ons IKC toegewenst, we bidden een ieder Gods zegen toe over dit nieuwe cursusjaar!



### Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Cassidy, Jessey, Rosalie, Nine, Julia, Naomi,

D'Jalana, Mara, Zoë, Emili, Femm, Guus, Jessie, Noor, Pravasini, Aadhya, Liyansh, David, Amelia. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

### Startviering

Op donderdagavond 8 september bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Startviering. De viering start om 19.00 uur in de Sionskerk. Zie bijgaande flyer.

### Nieuws van de opvang

Wij blikken terug op een heerlijke zomervakantie. Het thema was 'Happy in m'n hangmat!'

We bevonden ons in de wereld van 'Hawai', gingen op stap met de 'Pirates of the Caribbean', waanden ons in de wereld van 'Flora en Fauna', sprongen in de 'waterwereld' en hadden we 'tropisch drinken en kokosnoten'. We hebben heerlijke ananastosti's, fruitwater, verfrissende watermeloenpizza's, slipper



sandwiches, pirateneierkoeken, bananenchips en fruitschildpadjes gegeten. Daarnaast hebben we van knakworstjes en spaghetti inktvissen gemaakt.



We hebben zelf een lavalamp en een blote voeten pad door ons IKC gemaakt van onder andere stro, sponzen en macaroni. Een hele sensatie om



daar met je blote voeten



overheen lopen!

We tekenden 'bedrieglijke tekeningen', hierbij lijkt het of je een heel lief (zee)dier tekent maar als je de tekening open vouwt ziet hij er heel eng uit. Tot slot hebben we van schelpen vissen



gemaakt en mooie potjes geknutseld met drijvende kaarsen erin.



We hebben twee keer bezoek gehad van een mevrouw die glittertattoo's bij ons kwam maken. We zijn naar het park geweest en hebben ons IKC onveilig gemaakt met onze



lasergames. We hebben heerlijk in het zwembad gezwommen, met de sproeier gespeeld en watergevechten gehouden. Kortom, een vakantie waarin wij ons niet hebben verveeld!

### Nieuws van de ouderraad

De vakantie is voorbij en de ouderraad gaat binnenkort weer starten met de eerste vergadering om allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Wij wensen iedereen een leuk en gezellig cursusjaar toe.

### Geen rommel in je trommel

Bijgaand treft u de brochure 'trommel zonder rommel' (u kunt deze ook lezen via [www.trommelzonderrommel.nl](http://www.trommelzonderrommel.nl)) Deze brochure is ontwikkeld door GGDzhz, in samenwerking met het Voedingscentrum, Jong JGZ, Jong Leren Eten en JOGG Zuid-Holland Zuid. Inmiddels doen nog veel meer regio's in heel Nederland mee. We willen hiermee ouders/verzorgers inspireren om hun kinderen een gezonde lunch en pauzehap mee te geven naar school, of om thuis gezond te lunchen. Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren



Op zondag 18 september is er weer een viering van de Kliederkerk. Deze keer is het thema: **Op reis met Abraham en Sara.**

In de Kliederkerk kun je op speelse manier kennismaken en omgaan met Bijbelverhalen. Kliederkerk kent steeds drie onderdelen:

- spelletjes, doe-dingen rond het Bijbelverhaal. In alle zalen van onze kerk is iets te doen. Je kunt van zaal naar zaal gaan.
- een korte, laagdrempelige viering
- samen eten

Al deze onderdelen staan in het teken van het thema. Iedereen is van harte welkom!

Wanneer: zondag 18 september 2022

Tijd: 16.00-18.00 uur

Wie: 4 – 99 jaar

Waar: in de **Morgensterkerk**, Muilwijkstraat 1

Hoe: graag opgeven bij

[kliederkerk@pknpapendrecht.nl](mailto:kliederkerk@pknpapendrecht.nl)

Kijk ook eens op onze Facebook-pagina Kliederkerk Papendrecht.

### Gebedsgroep

We hopen dat voor iedereen de zomervakantie een tijd van rust en herstel is geweest. Met een hernieuwde focus op de Heer en ons werk voor Hem, start de gebedsgroep van IKC Beatrix in september weer met haar maandelijkse bijeenkomsten. Dit jaar zijn we te gast bij Mandy Sterrenburg (Jan Luykenstraat 37).

Op **woensdag 7 september** om 10.00 uur is iedereen welkom voor een gezellige **high tea**. Ben je nog nooit bij de gebedsgroep geweest en wil je de sfeer komen proeven? Schuif dan gerust aan. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd, en de kleine kinderen kunnen samen spelen.

Op **maandag 12 september** is de eerste gewone bijeenkomst, ook bij Mandy, om 10.00 uur. Het thema voor dit jaar is *Back to Basics*. Martha en Mariëlle zullen om de beurt een inleiding verzorgen uit het boekje 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig'. Deze maand bidden we in het speciaal voor de kinderen van de dagopvang en peuterspeelgroep, die ook bij ons IKC horen.



We hopen veel (groot)ouders bij de gebedsgroep te ontmoeten! Wil je meer weten of heb je gebedspunten voor ons? Mail dan naar [gebedsgroep@ikcbeatrix.nl](mailto:gebedsgroep@ikcbeatrix.nl). Alle gebedsverzoeken worden geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld.

Hartelijke groet,  
Martha de Smit & Mariëlle Nobel

### **Regel van de maand**

We gaan respectvol met elkaar om.

### **Bijbelverhalen**

Week 35

#### **Wat geloof jij?**

*Mattheüs 13:44-46. Lucas 11:5-13 en Psalm 19*

In deze themaweek staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen belangrijk en waardevol is. Dat doen ze aan de hand van de parabel over de schat in de akker. Wat is voor hen zo waardevol dat ze er veel voor over hebben?

Week 36

#### **Wat is jouw eigen plek?**

*Exodus 1 en 2:1-25*

De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?

Week 37

#### **Ik zal er zijn**

*Exodus 3:1-12, 4:1-17 en 5:1-9*

God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes' broer Aäron gaat mee naar Egypte.

Week 38

#### **Luister je wel?**

*Exodus 7-10 en 12:29-42*

Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het probleem te zijn: het probleem is dat farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.

Week 39

#### **Hoe kunnen we verder?**

*Exodus 14, 16 en 17:1-17*

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog niet: keer op keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken.... Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.

Week 40

#### **Zo gaan we het doen**

*Exodus 18, 19 en 20*

Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder helpen.

*De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 4 oktober*