



Kalender

| | |
|-----------------|--|
| 12-09 | Gebedswandeling+high tea |
| 18-09 | Startviering |
| 18-09 | Dag van de Pedagogisch Medewerker |
| 3-10 | <i>Alvast voor in de agenda:</i> Studiedag onderbouw (leerlingen groep 1 t/m 4 zijn vrij) |
| 5-10 | Dag van de leraar |
| 6-10 t/m 10-10 | Kijkweek |
| 16-10 | Skate Thursday |
| 20-10 t/m 24-10 | Herfstvakantie |
| 29-10 | Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) |



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons **onderwijs**: Lina, Nathan, Joëlla, Thirza, Noa, Raven, Finlay, Jason, Sophie, Goktug, Hailey, Hanna, Enora, Nora, Mera, Livah, Sem, Gijs, Asia-Dua, Owen, Mias, Juliëtte, Daan, Danye, Mike, Naëmah, Renze en Eliano en bij onze **peutergroep** Naomi, Luuk, Eva, Bruno, Arthur, Jari, Elijah, Andrew, Sara, Yaman, Mischa, Ilay, Joey, Elai. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe!

Start cursusjaar 2025-2026

De zomervakantie ligt achter ons en we zijn weer begonnen. Vorige week vrijdag- en maandagochtend hebben we de startgesprekken gevoerd. Het was fijn om elkaar op deze wijze te ontmoeten. Inmiddels zijn we begonnen aan de tweede lesweek en zitten we alweer in ons ritme. We kijken uit naar een mooi en leerzaam cursusjaar!

Ook dit jaar verwelkomen we een aantal stagiaires. We hopen dat zij een leerzame en plezierige tijd bij ons zullen hebben. Tevens zien we uit naar een mooie samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de gebedsgroep en alle

Ontwikkel jezelf, groei samen!

andere helpende ouders. In onze informatiegids leest u onze plannen en alle overige informatie over ons IKC.

We wensen alle betrokkenen veel succes en werkplezier en bidden om Gods zegen over dit nieuwe cursusjaar.

Nieuws van de ouderraad

We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie! De leden van de ouderraad kunnen er weer tegenaan. We hebben er veel zin in om dit cursusjaar weer mee te denken én mee te helpen bij alle leuke activiteiten die op de planning staan!

Binnenkort ontvangt u een oproep voor het betalen van de ouderbijdrage. Deze is vastgesteld op €22,50 per leerling. Deze bijdrage hebben we hard nodig om alle activiteiten zoals het sinterklaasfeest en het kerstfeest te kunnen organiseren. We rekenen op uw steun, zodat we er samen weer een mooi jaar van kunnen maken!

Nieuws van de peutergroep

Wat is het weer een feest om met elkaar op de peuterspeelgroep te zijn, en wat hebben de juffen de peuters gemist. Ons groepje is nu nog wat klein, maar de komende weken starten er veel nieuwe kinderen. Welkom allemaal!

In de eerste week hebben we vooral weer heerlijk gespeeld, het speelgoed (opnieuw) ontdekt en aan elkaar verteld wat we allemaal in de vakantie hebben meegemaakt.

We gaan weer richting het herfstseizoen en zullen binnenkort starten met het thema: de herfst! Wat kun je allemaal doen met de plassen buiten na een regenbui? En hoe maakt een spin eigenlijk zijn web? Er valt straks weer zoveel te beleven!

Nieuws van de opvang

Deze zomer zijn wij met de BSO op wereldreis gegaan: in zes weken 'bezochten' we alle werelddelen! Voor de vakantie hadden we de



groep al omgetoverd in vakantiesfeer, met een camperhoek en verschillende vlaggen.

De eerste week – Azië

We maakten traditionele weefkunsten en oriëntaalse waaiers, en leerden eten met stokjes. Buiten speelden we spelletjes uit verschillende landen, zoals kleuren-sudoku, Luta de Galo en *Havik vangt kuikens*. Ook kregen we bezoek van mensen die ons vertelden over reptielen uit Azië – spannend om die dieren (van een afstandje!) te bekijken.

De tweede week – Zuid-Amerika

We maakten sambaballen en vrolijke paarden van pool noodles. Natuurlijk proefden we ook heerlijke hapjes, zoals een Surinaamse foodvlog en bananensplit.

De derde week – Afrika

In Afrika gingen we creatief aan de slag: de Big Five schilderen of een nijlpaard knutselen. We maakten samen muziek tijdens een drumworkshop – lekker mee drummen in de maat! En met het mooie weer gingen we ook een keer naar het park.

De vierde week – Noord-Amerika

In Noord-Amerika knutselden we cactussen, maar proefden we ook echte eetbare cactussen. Verder maakten we gezonde “Hollywood hamburgers” en stelden we onze eigen *Wall of Fame* samen, met de bekende kinderen van onze BSO. En ja, ook hier kwamen reptielen langs – durfde jij die slang om je nek te leggen?

De vijfde week – Europa

We gingen naar Engeland en maakten mooie happy stones. In Griekenland maakten we heerlijke tzatziki en smokkelden we het paard van Troje. In Denemarken speelden we legobingo en maakten we zandkunst in een flesje. De laatste dag bleven we in NL voor een uitstapje.

De zesde week – Oceanië

Tot slot vlogen we naar Oceanië. In Nieuw-Zeeland deden we een proefje met een tsunami-simulator, en we maakten Hawaïaanse schuitjes. We speelden Indonesisch badminton en sloten de week af in Papoea-Nieuw-Guinea, waar we paradijsvogels knutselden en ontdekten wat “zwetende bladeren” zijn.

We hebben met elkaar een hele gezellige en avontuurlijke zomervakantie beleefd!



Nieuws van de gebedsgroep

Een nieuw cursusjaar waarbij we om Gods zegen mogen vragen. Maandelijks is er een gebedsmoment op het IKC waar u/jij als ouder/verzorger van harte welkom bent. Elke maand bidden we voor een andere jaargroep. Ook staan we samen stil bij kerst en pasen. We beginnen op vrijdag 12 september om 8.30 uur met een gebedswandeling rondom de school. Daarna is er een gezellige high tea. Een ideaal moment voor nieuwe ouders om aan te haken! Zie onze flyer voor verdere informatie.

Startviering

Dit jaar zal de startviering plaatsvinden in de Bethlehemkerk op donderdagavond 18 september om 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Bijbelrooster

Week 36 **Wat is mijn plek?**

Genesis 25:19-34 en 27-1-45

Esau en Jakob zijn broers. De oudste broer Esau ruilt zijn eerstgeboorterecht in voor een kop soep. Later als hun vader Isaak oud is, krijgt Jakob de zegen in plaats van zijn broer. Wat is hun plek in het gezin?

Week 37 **Niet alleen**

Genesis 27:46-29:14

Jakob moet vluchten voor zijn broer Esau. Onderweg verschijnt God aan hem. Jakob ziet een ladder naar de hemel, met engelen die



omhooggaan en afdalen. God belooft voor hem te zullen zorgen. Jakob gaat naar zijn oom Laban.

Week 38 Is dat eerlijk?

Genesis 29:15-30

Jakob wil trouwen met Rachel, de jongste dochter van zijn oom Laban. Hij werkt er zeven jaar voor, maar na de bruiloft ontdekt hij dat hij getrouwd is met de oudste dochter Lea. Want de oudste dochter trouwt het eerst. Jakob belooft nog eens zeven jaar te zullen werken en mag ook met Rachel trouwen.

Week 39 Kunnen we gaan?

Genesis 31:1-32:1

Jakob en zijn vrouwen Lea en Rachel hebben een hele familie gekregen. Ook hebben ze veel dieren. Jakob wil terug naar het land waar hij vandaan komt. Zonder het tegen oom Laban te zeggen, vertrekken ze.

Week 40 Een nieuw begin

Genesis 32:1-33:37

Jakob en zijn familie gaan zijn broer Esau tegemoet. Bij de rivier de Jabbok worstelt Jakob met een onbekende. Hij krijgt een nieuwe naam: Israël. Want hij heeft gevochten met God en de mensen en gewonnen. Esau en Jakob verzoenen zicht met elkaar.

De volgende maandbrief verschijnt ovb op 7 oktober